



# de Verbinding



Protestantse Gemeenten in de Kempen

Hoogeloon-Eersel  
nr.10 – oktober 2017

## GODS NAAM

In de afgelopen tijd heb ik met veel plezier het boek van de Engelse rabbijn Jonathan Sacks gelezen. Onder de titel 'Niet in Gods Naam' houdt hij een pleidooi tegen het religieus extremisme en religieus geweld.



Het boek is ingedeeld in drie delen: Slecht geloof, Broers en zussen, Het open hart. Al op de eerste bladzijden neemt Jonathan Sacks duidelijk stelling: *Als religie mensen in moordenaars verandert, huilt God.*

In populaire en gemakzuchtige gesprekken kun je mensen horen beweren dat de mens het beste maar de godsdienst en de kerk kan afschaffen. Want er kleven zoveel schaduwen aan: godsdienstoorlogen, kerkelijk misbruik, godsdienst die slavernij sanctioneerde. Herman Finkers pareert deze stellingname door te zeggen dat de mens kindermisbruik, kinderarbeid, kinderslavernij toch ook niet oplost door 'kinderen af te schaffen'. Het kwaad schuilt dieper, in de mens.

Jonathan Sacks legt de wortels bloot van het menselijk kwaad door - opnieuw- de verhalen uit Genesis goed te lezen. Daarin lezen mensen over geweld en identiteit, over de zondebok en broedertwist. De vertellers in Genesis laten zien hoe het is en hoe het gaat tussen Abraham, Sara en Hagar, tussen Ismaël en Izaäk. En hoe het gaat in de navolgende generaties. Jonathan Sacks leert mij opnieuw lezen in Genesis en legt er de vinger bij hoe de sympathie juist gewekt wordt voor Ismaël die onder een struik dreigt te sterven. Hoe er juist niet zoveel sympathie is voor de dromenkoening Jozef. In het bijbelboek Genesis is er een patroon te zien van *rolomkering*. Een patroon dat verdergaat in de geschiedenis van Israël wanneer het de opdracht krijgt om nooit te vergeten dat ze 'vreemdelingen zijn geweest in een vreemd land'.

Rolomkering is een sleutelbegrip tegen religieus extremisme en religieus geweld. In Joodse literatuur, de Misjna, wordt gezegd: 'Veroordeel uw medemens niet voordat u in zijn schoenen hebt gestaan.' Stel je de kruisridder uit de Middeleeuwen voor of een Duitser in 1939, die ontdekt dat hij een Jood is. Geen beproeving kan zo je leven veranderen als de ontdekking dat je ineens aan de ander kant staat.

Het lezen van dit boek gaf mij hernieuwd plezier in mijn werk. De kerk en het christendom hebben het niet makkelijk, zeggen we nog wel eens. Maar wie naar Genesis luistert en leest weet dat het nooit makkelijk is geweest. Gemak en gemakzucht zijn ook niet de doelen van ons leven. Vanaf Genesis 2 tot aan Genesis 50 lees je dat menselijk samenleven in gezin- en volksverband niet makkelijk is. Maar nooit onmogelijk. Haat loslaten, macht afstaan en met een open hart de weg van rechtvaardigheid en liefde zoeken -daartoe zijn we geroepen!



Ds. Wim Dekker

## **Notities uit de kerkenraadsvergadering van 6 september 2017**

Dit keer zit een ongebruikelijk groot aantal mensen om de tafel in de Klepel. De kerkenraad is deze avond aangevuld met de nieuwe leden Karel Gerritsen, Jan Sanderse en Bram Voortman. Verder zijn ook Jenny Enneman en ds. Hans van der Wal aanwezig, omdat het punt pastoraat in deze vergadering extra aandacht zal krijgen.

Het eerste agendapunt is de voortgang van het werk van de beroepingscommissie. Bram Voortman, als lid van deze commissie doet verslag. En er blijkt grote vooruitgang geboekt te zijn! Na een zorgvuldige bespreking van de sollicitatiebrieven die binnengekomen zijn op onze advertentie heeft de commissie besloten een drietal kandidaten te gaan 'horen'. Eén kandidaat is daarna nog een keer bezocht en nu is de commissie zover dat zij deze kandidaat kan voorstellen. Dat zal gebeuren op een gezamenlijke vergadering van beide kerkenraden op 12 september. Ook onze consulent zal daarvoor uitgenodigd worden.

Na het vertrek van ds. Joke Fijn van Draat is ds. Hans van der Wal ingesprongen om de pastoraatsgroep te versterken. In de nasleep van een zware longontsteking valt het hem zwaar het werk voort te zetten. Voor ernstige gevallen blijft hij beschikbaar totdat de nieuwe predikant er is. Erica dankt hem voor zijn belangeloze inzet en overhandigt hem een passend cadeautje in de vorm van een boek. Hans merkt op dat hij zich zeer verbonden voelt met onze gemeente en zijn werk altijd met vreugde gedaan heeft.

Gelukkig wordt de pastoraatsgroep versterkt met de komst van Karel Geritsen. Erica heeft aangekondigd dat zij voorzitter van de groep wil blijven tot de komst van de nieuwe predikant. Dan bestaat de groep met ook Leny Voortman en Jenny Enneman dus weer uit 4 personen en kunnen de wijken weer beter ingevuld worden.

Omzien naar elkaar kan alleen als je wat van elkaars wel en wee weet. Daarom is het goed als de gemeente op de hoogte gehouden wordt door daarover te schrijven in de Verbinding. Leny is hier al mee begonnen door in het kerkblad te vermelden waar de zondagse bloemen naar toe gegaan zijn.

De komst van een nieuwe predikant zien we als een ‘kapstok’ om weer eens wat meer mensen te bezoeken.

Wat betreft de kerkdiensten in oktober is het volgende afgesproken:

- de dienst van 8 oktober is **niet** in onze eigen kerk maar in Bergeijk. Dit in verband met de te verwachten overlast op de Markt in Eersel door de Eersel-Postel rally.
- in de dienst van 29 oktober zal ds. Hans de Bie extra aandacht besteden aan Luther en de Reformatie (500 jaar geleden!). Het is die dag ook Bijbelzondag en dat gaat goed samen. De viering van het Heilig Avondmaal wordt in verband hiermee verplaatst van 29 oktober naar 15 oktober.

De vergadering moet op tijd afgelopen zijn, want aan het einde hiervan nemen we afscheid van twee kerkenraadsleden: Bernard Luiting en Erica Vaarkamp. Zij zullen in de dienst van 17 september worden losgemaakt uit hun ambt.

Jan Peelen

## **Stand van zaken van het beroepingswerk**

Zoals bekend is in het voorjaar een beroepingscommissie aan de slag gegaan om een kandidaat te zoeken voor de vacature die door het afscheid van Joke Fijn van Draat ontstaan is. De kerkenraden van Bergeijk en Hoogeloon-Eersel hebben besloten om opnieuw een gezamenlijke predikant te zoeken. De beroepingscommissie is daarom ook ‘gemengd’ van samenstelling.

Nieuw dit keer is dat de nieuwe predikant in dienst komt van de Kempen Combinatie. Samen met de andere predikanten in de Combinatie zal hij of zij een hecht team moeten vormen.

Nadat de Coördinatie Commissie (CC) een overkoepelende advertentie geplaatst had op website van PKN-de Kempen kwamen de sollicitatiebrieven binnen en kon de Lokale Beroepingscommissie (LBC) aan de slag.

Onlangs liet de LBC weten een kandidaat gevonden te hebben die zij aan de beide kerkenraden willen voordragen. Dat is gebeurd in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering in Eersel op 12 september. Liesbeth Kies als voorzitter van de LBC heeft daar uitvoerig gerapporteerd over hun aanpak (zie bijlage). Zij benadrukt dat het hele proces zeer harmonieus is verlopen en tot een eenstemmig oordeel heeft geleid. Na een intensieve discussie hebben beide kerkenraden, ieder afzonderlijk, besloten deze voordracht over te nemen en aan de beide gemeentes voor te leggen.

Hoe gaan we hiermee verder? Het is belangrijk dit goed te coördineren en rekening te houden met de procedures die hiervoor gelden.

In beide gemeentes wordt in de dienst van 17 en van 24 september afgekondigd dat de kerkenraden het voornemen hebben de kandidaat van de beroepingscommissie te gaan beroepen. Bij de afkondigingen zal nog geen naam worden genoemd. Na de dienst van 24 september zal over het voornemen van de kerkenraad een gemeente beraad gehouden worden. Dan zullen ‘man en paard’ en alle verdere details bekend gemaakt worden door leden van de LBC.

Vijf dagen na het beraad verloopt de periode waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de gevolgde procedure; er kan geen bezwaar gemaakt worden tegen de voorgestelde kandidaat.

Daarna kan de beroepingsbrief worden opgesteld. Beide gemeentes sturen ieder een identieke beroepingsbrief.

Zo snel als mogelijk is zal de predikant vervolgens uitgenodigd worden om kennis te komen maken met de kerkenraad en met gemeenteleden.

Martien van der Hooft  
Jan Peelen

## **Toelichting Procedure LBC Bergeijk en Hoogeloon-Eersel**

De Beroepingscommissie is in maart 2017 door de Kerkenraden van Bergeijk en Hoogeloon-Eersel samengesteld. Namens Bergeijk waren drie leden vertegenwoordigd, te weten Ina Verhoeven – van Wijk, Jan Rietveld en Johan Bos, die tevens lid is van de CC.

Hoogeloon-Eersel werd vertegenwoordigd door: Rinske Postma, Liesbeth Kies – van Stockum en Bram Voortman. Jan Peelen, namens Eersel lid van de CC, was betrokken bij de opstart van de LBC. Hij had geen stem in de uiteindelijke keuze. Voorzitter van de LBC was Liesbeth Kies, Jan Rietveld was secretaris.

### **Doelstelling van de Lokale Beroepingscommissie (LBC):**

Het selecteren en voordragen van een kandidaat-predikant voor de kerkgemeenten Bergeijk en Hoogeloon-Eersel, die unaniem wordt gedragen door de commissie.

### **Aanpak:**

De commissie heeft de selectieprocedure stapsgewijs aangepakt om de zorgvuldigheid in acht te nemen. Er was regelmatig gelegenheid voor de commissie om de bevindingen en meningen te bespreken.

### **Stap 1**

- Het profiel en de functie-eisen opgesteld
- De advertentie inhoudelijk besproken en geredigeerd

### **Stap 2**

- Ingekomen sollicitaties (5x) bestudeerd en besproken
- Eerste (papieren) selectie. Twee kandidaten vielen af, omdat zij niet voldeden aan het gestelde profiel.

### **Stap 3:**

- Uitnodiging 3 kandidaten (begin juni) voor kennismakingsgesprek
- Horen, met alle commissieleden ( eind juni/begin juli)

### **Stap 4:**

- Bespreking van de kandidaten binnen de commissie (juli) en voorlopige selectie van de finale kandidaat.
- Schriftelijke afzegging van afgevalen kandidaten, met indien daarom werd gevraagd, een mondelinge toelichting.
- Opnieuw horen van finale kandidaat, vervolgesprek en kennismaking met partner + gezin (3 september)

## **Stap 5**

Bespreking van de voordracht en finale stemming in LBC (8 september). De LBC koos unaniem voor het voordragen van de finale kandidaat aan de kerkenraden.

De voordracht aan Kerkenraden Bergeijk en Hoogeloon-Eersel heeft op 12 september plaatsgevonden in bijzijn van de consulent, ds. Tineke Boekenstijn.

## **Voorzittersoverleg De Kempen**

Vanzelfsprekend kreeg het beroepingswerk de meeste aandacht. Prachtig is om te zien dat alle individuele processen nu allemaal tegelijk tot positieve besluiten uitmondten.

Wel blijkt dat er bij drie kandidaten wat gelobbyd moet worden bij de synode om de juiste bevoegdheden op orde te krijgen.

Het nieuwe team predikanten krijgt vorm en nu wordt het tijd voor de plannen. Juist de Kempen brede mogelijkheden moeten de komende tijd op de agenda komen. Een van de zaken waar we over na gaan denken is de gezamenlijke website.

Veldhoven is trots en blij met de “nieuwe” kerk. Valkenswaard gaat nadenken over haar gebouw en hoe de gemeente die in de toekomst ziet.

Er zal in de komende weken meer bekend worden over het beroepingswerk, voor dit verslag is het nog te vroeg om de details bekend te maken.

Bram Voortman

## **Mededelingen van de diaconie**

- Het Lilianefonds dankt een gemeentelid van onze kerk voor de
- bijdrage van €100,- welke het fonds op 27-07-2017 heeft ontvangen.
- I.v.m. 500 jaar Reformatie wordt van 22 september 2017 t/m 28 januari 2018 een tentoonstelling over LUTHER gepresenteerd in het Catharijneconvent in Utrecht. "Hervormer, populist, revolutionair, rebel of gewiekste marketingman? Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar?"
- Gandhi, King en Mandela staan centraal op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Titel: "WE HAVE A DREAM". Bij deze tentoonstelling staat o.m. het persoonlijke kantelmoment centraal. Wat gebeurde er in de levens van deze mannen, waardoor zij de weg van geweldloos verzet opgingen? Bezoekers krijgen de kans om ook zichzelf de vraag te stellen, wat zou ik doen in zo'n geval?

Adriana Maes

## **Zondag 29 oktober Bijbelzondag *Vier je Bijbel***

Na afloop van Bijbelzondag 2017 – een heel bijzondere omdat het op 31 oktober 500 jaar geleden is, dat Luther met zijn 95 stellingen de Reformatie ontketende – zullen we tijdens het koffiedrinken op een andere dan gebruikelijke wijze een half uurtje bezig zijn met de Bijbel.

Hoe? Dat krijgt u in de volgende Verbinding te horen. Maar het wordt in ieder gevoel gezellig en leuk!

Tot nader bericht,  
m.v.gr. mede namens Adriana Maes,  
Leny Voortman

## **Kempendienst zondag 12 november om 10.00 uur in het Witte kerkje te Bladel**

We hebben voor jullie weer een mooie dienst in elkaar gezet waarin Marie-Jantien Kreeft ons zal voorgaan.

Het speciale Luther-projectkoor uit Valkenswaard zal o.l.v Marina Staas een aantal Lutherliederen ten gehore te brengen.  
En Rieke Bouw zal ook voor ons zingen.

Het is nu 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde. Historisch niet bewezen, maar toch een gebeurtenis die de wereld veranderde. We willen hier samen met jullie op een bijzondere manier bij stil staan.

We hopen jullie allemaal weer te zien in de kerk maar ook zeker bij de koffie in De Dissel.

De Kempendienst commissie



## **De Stadskerk Sint Cathrien 150 jaar oud.**

U las in de vorige Verbinding dat er het een en ander zou plaatsvinden in de Stadskerk van Eindhoven in verband met het 150-jarig bestaan van deze kerk van architect Pierre Cuypers, het was een groot feest met een aantal vieringen in een bomvolle kerkzaal.

Op zaterdag 2 september begon het feest met een bespeling van het carillon. Rosemarie Seuntiëns is de stadsbeiaardier (komt uit Hoogeloon, haar vader is organist in de RK kerk in Hoogeloon).

Om 15:00 uur was er een uitvoering van Claudio Monteverdi's Maria-verspers. Helaas kon niet iedereen de vespers bijwonen want vol is vol.

Een regel uit de tekst willen we graag met u delen:

“Sumens illud Ave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans Evae nomen”  
(Gij die dit Ave uit de mond van Gabriel mocht vernemen, grondvest ons in de vrede door de naam Eva om te keren).

Op zondag 4 september nodigde bisschop de Korte, die voorging in deze feestelijke viering, alle christenen om samen de communie te vieren. Een indrukwekkende dienst waarin de oecumene gevierd werd. Daarbij werd de Mis met twee orgels en twee koren van Charles Maria Widor uitgevoerd. En weer in een bomvolle kerk.

Op zaterdag 9 september werd het gerestaureerde orgel van de Stadskerk in gebruik genomen. De digitale hulpmiddelen (via glasvezel) zorgen ervoor dat het orgel boven en beneden in de kerk gecombineerd bespeeld kunnen worden. Henk Kooiker, organist in Aalst-Waalre in de Agnus Dei kerk, gaf de ‘aftrap’ om 11:00 uur. Daarna was er uitleg over de mogelijkheden van het orgel, Henk was de technisch adviseur bij de restauratie.

Om 15:00 uur was er weer een orgelconcert, ditmaal speelde de stadsorganist Ruud Huijbrechts. Ook nu weer een volle kerkzaal!

Roely en Alje Brouwer

## Omzien naar elkaar...

Dat doen we als kerkelijke gemeente o.a. door de bloemen uit de wekelijkse eredienst te brengen bij een van onze gemeenteleden of bij iemand, die op een andere manier bij onze gemeente is betrokken. U weet, dat er bij het bestemmen van deze bloemen gekeken wordt naar 'leed en lief'... meelevens bij ziekte e.d. gaat vóór aandacht bij feestelijke gebeurtenissen. Soms kan de ouderling van dienst niet kiezen en wordt een grotere bos in tweeën gedeeld.

Tussen 13 augustus en 10 september kregen mevr. H. Giebelen, mevr. G. Kuipers en dhr. Brouwer vanwege zorgen om de gezondheid de bloemen. Ds. Van der Wal bedankten we voor het vele pastorale werk door hem gedaan binnen onze gemeente. Fam. Nieuwenhuizen werd bedacht met bloemen bij hun vertrek uit de gemeente en dhr. en mevr. Verhoeven omdat zij onlangs 50 jaar getrouwd waren en de gezondheid van dhr. Verhoeven al heel lang te wensen overlaat.

Via uw scriba, dhr. Jan Peelen, krijgt u iedere maand e.e.a. te horen over wat er zoal besproken is binnen de kerkenraadsvergadering. Lijkt mij aardig u ook eens iets te vertellen over een activiteit van de kerkenraad buiten de vergaderingen.

Afgelopen 26 augustus kwam de voltallige kerkenraad plus partners bijeen voor een kerkenraadsuitje (gebeurt eens in de 1 à 2 jaar).

We wandelden wat door de theetuin De Galerie vlakbij Oirschot en waagden ons, op een enkeling na, aan de meest bijzondere theesoorten. Vervolgens kregen we in het van oorsprong 12<sup>e</sup>-eeuwse Boterkerkje in Oirschot iets te horen van de scriba over het kerkje, maar vooral ook over het wel en wee van de kerkelijke gemeente Best-Oirschot-de Beerzen. In het kader van de oecumene liepen we nog even door de Petrus' Bandenbasiliek op de Markt. Het uitje werd afgesloten met een prima verzorgde barbecue in de tuin van Erica Vaarkamp. De sfeer onderling was prettig, het weer werkte goed mee en wat fijn, dat Bernard erbij kon zijn!

Tot volgende maand, met vriendelijke groet,  
Leny Voortman

## **Nazomer...**

De drie toeristen dagen waren weer heel plezierig. Mede dank zij ds. Ton van Andel uit Valkenswaard, hij nam de lunchconcerten voor zijn rekening.

Op de 2<sup>e</sup> donderdag stond de componist Georg Boehm (1661-1733) op het programma, mevr. van Andel declameerde een lied uit het nieuwe liedboek dat op deze muziek is geschreven. Alle drie concerten werden ingeleid met een uitleg over de componisten en de te spelen muziek, het versterkt het luisteren en interpreteren van de muziek. Onze kerk blijft een 'curiositeit' op de drukke Markt. Veel gasten durfden de drempel over te komen, een enkeling blijft nog in het halletje. Vooral 's middags was het steeds een komen en gaan, in totaal zo'n 150-175 mensen.

Men roemt onze akoestiek, vindt het 'kleine' heel mooi en sereen; geniet van de rust en even weg van de drukke Markt. En voor de kinderen steeds weer de verrassing dat ze mogen luiden.

Bijzondere kennismakingen: Op de 1<sup>e</sup> dag kwam voor het lunchconcert een jonge organist binnen met zijn ouders, hij was door Marie Jantien Kreeft gestuurd. De kerk van Bladel was ook open voor het 'predikantenspreekuur' en de jonge organist vertelde dat hij graag orgel speelde. Marie Jantien adviseerde hem om dit kenbaar te maken in Eersel want daar mocht het vast en er was een orgelconcert. Gevolg....Ton maakte hem wegwijs op het orgel en volgend jaar wil hij graag meewerken. Het spontane uurtje 'orgelen' wat volgde was een extra feest.

Al met al hebben Jan v. Laren, Joke Hekkebus en Roely Brouwer weer genoten van het gastheer/gastvrouw zijn en wilden dat met u delen.

## **Mutaties**

Nieuw:

Mevrouw E.P. Mastenbroek, Vessem, uit Soest  
De heer J.S. de Vries, Hoogeloon, uit Diessen

Verhuisd:

Mevrouw A.S.B. Straatman van 8 Steensel naar Knegsel



---

## AGENDA

---

- do. 28 sept. 20.00 u. **RK-Bijbelgroep**-bijeenkomst i.h. parochiecentrum  
St. Willibrordusparochie, Kerkstr.29, Eersel
- di. 3 okt. 20.00 u. **Kempenkring:** Lezing: ‘De Vier evangeliën’ door  
Alex v. Heusden. Prot.kerk, Markt 38,Eersel.
- do. 12 okt.. **Uiterste inleverdatum** kopij kerkblad nov. nr.
- do. 26 okt. 20.00 u. **R.K.-geloofsgesprek**-avonden i.h. parochiecentrum  
St. Willibrordusparochie, Kerkstr. 29, Eersel
- do. 9 nov. 20.00 u. **Agnus Dei-kerk** Waalre: Lezing door Hans Martin Dom  
in de Agnus Dei-kerk, Koningin Julianalaan 12, Waalre
- ma. 13 nov. 20.00 u. **Kempenkring:** Lezing: ‘Engelen in het Omniversum’  
door Roeland Wijkhuizen. De Dissel, v.Dissellaan 3 Bladel.
- do. 16 nov. Uiterste inleverdatum kopij kerkblad dec. Adventsnummer.
- do. 30 nov.20.00- **RK-Bijbelgroep**-bijeenkomst i.h. parochiecentrum  
St. Willibrordusparochie, Kerkstr.29, Eersel
- do. 7 dec. Uiterste inleverdatum kopij kerkblad jan.Kerstnr.

## Kerkdiensten in de Protestantse Gemeenten in de Kempen

### Bergeijk

- 1 okt. 10:00 uur Ds. J.J. van der Wal uit Eersel. H-Avondmaal
- 8 okt. 10:00 uur Ds. R. Koreneef uit Balen (Blg).
- 15 okt. 10:00 u. Ds. W.A. Hordijk uit Helmond.
- 22 okt. 10:00 u. Dhr. W.A.W.G. van de Wouw uit Eindhoven.
- 29 okt. 10:00 u. Ds. G. Baerends uit Son.

### Bladel

- \* 1 okt. 10.00 u. Mevr. Janneke Ockhuysen Startzondag
- di 3 okt. 10.30 u Dienst in Floriaan
- \*8 okt. 10.00 u Geen dienst; ontmoeting en bezinning in de  
Dissel door de “Springplankgroep” van de kerk
- \*15 okt. 10.00 u Ds. M.-J. Kreeft
- \*22 okt. 10.00 u Ds. Chr. Mondt, Eindhoven
- \*29 okt 10.00 u J. de Groot, Westerhoven

Oppas op verzoek. \* = uitzending Radio Kempen FM. De uitzendingen beginnen om 9.00 uur. Ontvangst via de antenne op FM 97.2 en via de kabel op FM 94.4. Dvd van de kerkdienst op aanvraag (uiterlijk woensdag voorafgaande aan de dienst) bij W. Morauw, tel. 38 22 28

## De vier evangeliën'

Spreker: Alex van Heusden  
 Plaats: Protestantse Kerk,  
 Markt 38, Eersel  
 Datum: Dinsdag 3 oktober 2017  
 Aanvang: 20.00 uur  
 Entree: € 6,00 pp  
 Coördinator: Jan Peelen



De bekende vier evangeliën zijn alle geschreven op zijn vroegst veertig jaar na de dood van Jezus. Geen van de schrijvers heeft Jezus bij leven meegemaakt. Als het oudste van de vier, het evangelie op naam van Marcus, gecomponeerd wordt, heeft zich een grote catastrofe voltrokken: de Judese opstand tegen de Romeinse bezettingsmacht leidde tot de verwoesting van Jeruzalem, stad en heiligdom, in het jaar 70. De Messias zou komen, maar die kwam niet. Hoe nu verder, na dit? Is er wel een verder? De vier evangeliën zijn geschreven om antwoorden te vinden op deze vragen. Ze zijn ook commentaren op de Joodse Oorlog. Als we dit weten - hoe moeten we die evangeliën dan lezen?

**Alex van Heusden** (1956) is bijbelwetenschapper, Judaïcus en historicus van het vroege christendom. Hij is werkzaam voor Nieuwe Liefde Leerhuis in Amsterdam en lid van het liturgisch team van Ekklesia Amsterdam. Met Huub Oosterhuis vertaalt hij 'De vijf boeken van Mozes' en schrijft daar een commentaar bij.



## BIJBELLEESROOSTER

zo 1	Matteüs 20:29–21:9	zo 15	Ezechiël 21:33–37
ma 2	Matteüs 21:10–22	ma 16	Ezechiël 22:1–16
di 3	Matteüs 21:23–32	di 17	Ezechiël 22:17–31
wo 4	Ezechiël 18:1–13	wo 18	Psalm 135
do 5	Ezechiël 18:14–20	do 19	Jeremia 7:1–15
vr 6	Ezechiël 18:21–32	vr 20	Jeremia 7:16–28
za 7	Ezechiël 19:1–14	za 21	Jeremia 7:29–8:3
zo 8	Ezechiël 20:1–12	zo 22	Jeremia 8:4–17
ma 9	Ezechiël 20:13–26	ma 23	Jeremia 8:18–23
di 10	Ezechiël 20:27–38	di 24	Jeremia 9:1–15
wo 11	Ezechiël 20:39–44	wo 25	Jeremia 9:16–25
do 12	Ezechiël 21:1–12	do 26	Genesis 11:27–12:9
vr 13	Ezechiël 21:13–22	vr 27	Genesis 12:10–13:1
za 14	Ezechiël 21:23–32	za 28	Genesis 13:2–18
zo 29	Genesis 14:1–12	ma 30	Genesis 14:13–24
		di 31	Genesis 15:1–21

# Taizévieringen Eersel



**LICHT - STILTE - ZANG -MEDITATIE**

**Donderdag 12 oktober**  
**Protestantse kerk, Markt 38 Eersel**

**Aanvang 19.30 uur**

Typische kenmerken van een viering in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk zijn de vele herhalingen van de liederen, die als een mantra werken, de stilte voor meditatie en het lichtaltaar. Dit altaar, waar iedere bezoeker zijn of haar kaarsje kan aansteken tijdens de viering, symboliseert de overwinning van het Licht op de duisternis.

Het Taizékoor, onder leiding van Eelco Kroon, neemt u mee in de meditatieve zang van de viering.

We nodigen iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing, van harte uit om samen met ons met deze viering het licht in het leven brandend te houden en door te geven.

Als u meer wilt weten over de vieringen, kunt u contact opnemen met Eelco Kroon, [e.kroon@onsbrabantnet.nl](mailto:e.kroon@onsbrabantnet.nl)

## ACTIE VREDESWEEK 2017

### “SAMEN EEN GEBEDSMUUR MAKEN!”

Om de kerken in het Midden-Oosten te sterken zal gedurende de Vredesweek in de Nederlandse kerken speciaal voor hen en hun situatie gebeden worden. Om dit voor hen **zichtbaar** te maken, gaan wij samen met u **een gebedsmuur** maken.

Een gebedsmuur is een muur waar iedereen persoonlijk een gebed kan delen, dat vervolgens in de dienst gebruikt kan worden. Hiertoe zullen een aantal gemeenteleden uitgenodigd worden om, in overleg met de dominee, voor- en/of na de dienst een gebed te delen.

**DOET U MEE?** De gebedsmuur kunt u vinden in de hal tussen de Kerk en de Klepel. Voorbeelden van vredeswensen en gebeden zijn aanwezig, alsook een pen en papier. U kunt ook rustig thuis een mooie vredeswens of gebed schrijven en deze op de gebedsmuur hangen. Of een mooie kaart over vrede uitzoeken, of zelf maken voor kinderen of ouderen in Syrië en Libanon. Kinderen of kleinkinderen kunnen eventueel ook een kleurplaat over vrede maken en deze (laten) ophangen.



Om iedereen gelegenheid te geven mee te doen, is de gebedsmuur **vanaf 17 september t/m 15 oktober 2017** beschikbaar. *Met uitzondering van 8 oktober, want dan is de kerkdienst in Bergeijk vanwege de Eersel-Postelrally.* Deze dienst zal geheel gewijd zijn aan het thema: “Versterk de kerk in het Midden-Oosten”.

Na afsluiting van deze periode wordt de volle gebedsmuur gefotografeerd. Deze foto wordt vervolgens opgestuurd naar Kerk in Actie. Kerk in Actie zal alle foto’s vanuit Nederland bundelen en als teken van verbondenheid delen met onze partnerkerken in het Midden-Oosten.

#### Voorbeeld van enkele wensen en gebeden:

- We pray for peace and love in the world; that the war will stop.
- We want to let you know you are not alone.
- We pray for a better future.
- We wish you peace, freedom, courage and wisdom.
- We don’t know each other. But we are both children of God.
- I hope the future will be bright for you.
- I wish you peace and harmony.

Wilt u graag meedoen, maar kunt u niet ZELF naar de kerk komen? Stuur dan een email of briefje met de door u gekozen tekst en met uw naam naar één van ondergetekenden, dan hangen wij deze ook namens u op de gebedsmuur.

**Kaarten en/of kleurplaten gaan als teken van licht en verbondenheid naar kinderen en ouderen in Syrië en Libanon.** Om postzegels uit te sparen, kunnen deze t/m 10 november afgegeven worden aan Adriana Maes om mee te nemen naar de Landelijke Diaconale Dag.

Adresseer deze aan: Kerk in Actie, Postbus 456 t.a.v. dhr. M. Van Stuijvenberg, 3500 AL Utrecht. Zodat deze niet verward kunnen worden met de kaarten voor de Zending en Landelijke ZWO-projecten.

Namens pastoraat en diaconie

Leny Voortman, Koppenhoek 33 Eersel, email voortman.a@upcmail.nl

Adriana Maes, Molenakkers 13 Eersel, email adriemaes@gmail.com

## **INZAMELING**

### **POSTZEGELS, ANSICHTKAARTEN EN GEBOORTEKAARTJES:**

Sinds post via email gangbaar is, wordt het gebruik van kaarten en postzegels zeldzamer. Hierdoor stijgt de waarde. Daarom organiseert Kerk in Actie samen met de GZB (Gereformeerde Zendings-bond) nog steeds de inzameling van postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes. De verdeling van de opbrengst - door verkoop van deze materialen aan verzamelaars - gaat voor 20% naar de Zending (GZB) en voor 80% naar ZWO-projecten van Kerk in Actie.

#### **Postzegels:**

- Losse postzegels kunt u ongesorteerd inleveren. Let op, dat bij afscheuren van een envelop het stempel intact blijft, dat verhoogt de waarde. Géén postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart.
- Op zolder een oud postzegelalbum gevonden? Ook dit is zéér welkom bij verzamelaars.

#### **Ansichtkaarten:**

- Alleen échte ansichtkaarten: Dit is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant (ruimte voor) adres en frankering. Dit zijn de kaarten, die verkoopbaar zijn, voor verzamelaars. Dubbele kaarten voldoen niet aan deze kenmerken en zijn dan



ook géén ansichtkaarten. Deze hebben geen waarde en zijn daardoor onverkoopbaar, hoe mooi ze vaak ook zijn. Onverkoopbaar zijn ook enkele kaarten, zónder adresseringsruimte aan de achterzijde, die in een envelop verzonden zijn.

- Kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting kinderpostzegels: Van déze kaarten zijn alle soorten en maten welkom. Dus óók de dubbele.
- Zelfgemaakte kaarten: Deze kaarten worden verkocht als materiaal voor nieuwe zelf te maken kaarten.

### **Geboortekaartjes:**

- Alle soorten geboortekaartjes zijn welkom.

Het afgelopen jaar heeft de Diaconie zich meermalen mogen verheugen over grote enveloppen en plastic zakken met postzegels en kaarten.

Namens de Zending en Landelijke ZWO-projecten onze dank hiervoor!

Indien u het afgelopen jaar óók postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes verzameld heeft, maar deze nog thuis heeft liggen, kunt u ze **vóór 10 november 2017** weer aan mij meegeven ten behoeve van de PKN op de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht.

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw steun  
Adriana Maes

### **DE DIACONALE COLLECTE oktober 2017**

**Israëlzondag 1 oktober: Collecte voor het “Open House” te Ramle in Israël.** (Rek.nr.: IL83 0109 3600 0002 6756 082 t.n.v. Open House Ramle, Israël). “Open House” is een Vredescentrum in Israël. Het ontstaan van Open House ligt in de pijn en de hoop van de Israëlitisch-Palestijnse samenleving. De geschiedenis van het Huis lijkt een microscopische afspiegeling van het grotere verhaal, want de 2 families die het Huis hun thuis noemen, symboliseren de 2 volken, die al 10-tallen jaren vechten voor hun grondgebied; een land dat beide volken heilig noemen. Het Open House in Ramle heeft een dubbele functie: 1) Het verstrekt opvoedkundige- en sociale mogelijkheden aan Arabische kinderen en hun families. 2) en het is een centrum waar Joden en Palestijnen elkaar kunnen ontmoeten, vreugde beleven aan gezamenlijke activiteiten en de ontstane vriendschapsbanden kunnen verstevigen. Het is een prachtig vredesinitiatief, dat uw steun ten volle verdient.

**Zondag 8 oktober: Collecte “Versterk de kerk in het Midden-Oosten”** (IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Najaarscampagne 2017 projectnr. N000640). Samen zijn wij de Kerk in Actie en verbonden met de kerken in het Midden-Oosten. De kerken in het Midden-Oosten hebben het nog altijd heel moeilijk. In Syrië en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. Een van onze Koptische partners schreef na de aanslagen in het voorjaar: Ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: “Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken”. Kerken in Syrië en in Egypte blijven geloven in delen, ondanks pijn en verdriet. Christenen in het Midden-Oosten hebben onze steun hard nodig; zodat ze het vól kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie vandaag Uw aandacht voor hun situatie. Wij kunnen hen steunen om vol te houden via onze gebeden en geldelijke steun!

**Zondag 15 oktober: Collecte voor Bijen en zaaizaad voor vrouwen in Zuid-Soedan** (IBAN; NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober 2017). In gebieden in Zuid-Soedan, die lijden onder de burgeroorlog, biedt Kerk in Actie noodhulp. In rustiger gebieden staat economische ontwikkeling voorop, om te voorkomen dat de crisis ook hier toeslaat. In het stadje Maridi krijgen vrouwen landbouwtraining en ontvangen verbeterd zaaizaad van het Omgevings Rehabilitatie Programma (ERP). Hierdoor kunnen zij meer verbouwen en oogsten. Ook traint ERP dit jaar 100 vrouwen in het houden van bijen; waaronder Rebecca Alfred Namandi. Zij is 27 jaar en moeder van 5 kinderen. Haar man is gedood tijdens een aanval van het rebellenleger. Rebecca startte met 2 bijenkorven: “Ik heb veel geleerd, vooral hoe je veilig bijen kunt houden en pure honing kunt maken”. Het bijenproject geeft haar hoop voor de toekomst, want hiervan kan zij zélf haar gezin onderhouden. Eén bijenkast kost €50,- en één training voor één vrouw €45,-. Helpt u mee?

**Zondag 22 oktober: Collecte voor ons ZWOproject Hand in Hand Community in Ghana** (IBAN: NL24 RABO 0127 7641 43 t.n.v. Stichting Hand in Hand Community, Ghana o.v.v. Gift). De Nederlandse oud-tropenarts Ineke Bosman had een bijzondere droom: het creëren van een veilige en liefdevolle omgeving voor verstandelijk- en vaak meervoudig beperkte kinderen in Ghana. Zij zijn vaak in de steek gelaten uit angst voor

boze geesten, die de oorzaak zouden zijn van de handicap. In 1992 stichtte zij de Hand in Hand Community. Hier wonen inmiddels ruim 80 verstandelijk beperkte kinderen uit heel Ghana. Ieder jaar komen er nieuwe kinderen bij. De Hand in Hand Community is opgezet als een klein dorp; 2 of 3 kinderen wonen samen met een verzorger, ze vormen een klein gezin binnen de grote familie van de Community. Het terrein wordt gebruikt voor spelletjes, oefeningen, muziek, feesten, dansen, school, creatieve activiteiten en zwemmen. Ook is er een beschutte werkplaats voor jong volwassenen met een beperking, die hier overdag creatief en nuttig bezig kunnen zijn en kleurige sieraden en stoffen maken. Met uw gift steunt u deze kwetsbare kinderen.

**Reformatiedag, tevens Nationale Bijbelzondag 29 oktober: Collecte voor Prentenbijbels voor kinderen in China** (IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Ned. Bijbelgenootschap o.v.v. Collecte Bijbelzondag China). Vandaag vieren wij Reformatiedag (voorheen Hervormingsdag) en tevens Nationale Bijbelzondag! Een mooi moment om stil te staan bij de waarde van de Bijbel en hoe bijzonder het is, om deze in vrijheid in je eigen taal te kunnen lezen! Zeker in dit jaar waarin 500 jaar Reformatie herdacht wordt. Daarom vraagt het Nederlands Bijbelgenootschap uw steun voor de verspreiding van Prentenbijbels voor kinderen in China. Steeds meer mensen in China verlaten het platteland om in de stad werk te zoeken. De kinderen worden vaak achtergelaten bij hun grootouders. Deze 70 miljoen kinderen voelen zich weeskinderen, maar zijn dat niet. In de maatschappij is aandacht voor weeskinderen, maar niet voor verlaten kinderen. Volgens zondagsschoolleidster Shuqin Xiao is het belangrijkste probleem:



“Dat de kinderen zich niet geliefd voelen. Zij groeien op met de gedachte dat hun ouders zich niet om hen bekommeren en hen eigenlijk niet willen. Door in de Bijbel te lezen, leren de kinderen dat God voor hen zorgt, ook als de situatie slecht is!” Vier je Bijbel en geef deze kinderen een Prentenbijbel cadeau!

Namens de diaconieën van Bergeijk en Hoogeloon-Eersel van harte bij u aanbevolen,  
Adriana Maes

## NIEUWS OM DOOR TE GEVEN



### **Bijbelverhaal centraal in nieuwe kinderdienstmethode**

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelt een kindernevendienstmethode onder de naam 'Bijbel Basics'. Het NBG belooft dat kinderen met deze methode een brede basiskennis van de bijbelverhalen krijgen. Deze zomer is in tientallen kerken een geslaagde pilot gehouden.

Bijbel Basics is bestemd voor de kinderactiviteit tijdens de kerkdienst. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: 'Vanuit kerken kregen we regelmatig de vraag om kindermateriaal te ontwikkelen waarbij de Bijbel centraal staat. Dat hebben we opgepakt. Bijbel Basics laat kinderen van vier tot en met twaalf jaar kennis maken met 200 essentiële bijbelverhalen. Eerst worden die verhalen hun verteld, als ze wat ouder zijn gaan ze de verhalen ook zelf lezen.'

### **Bijbel en kind centraal**

Bijbel Basics stelt de Bijbel én het kind centraal. De methode reikt een breed scala van bijbelverhalen aan; ook minder bekende gedeelten komen aan bod, zoals teksten uit Spreuken en Openbaring. Dankzij actuele inzichten uit de kindertheologie, pedagogiek en didactiek is het materiaal bovendien kindgericht. Bijbel Basics is toegespitst op kinderen van diverse leeftijden en houdt rekening met verschillende leervoorkeuren. Bij elke les horen creatieve verwerkingsvormen, gespreksvragen en illustraties.

### **Pilot**

Dertig kerken van verschillende signatuur – van evangelisch tot PKN en GKV – deden mee aan de pilot. Zij waarderen vooral dat het bijbelverhaal centraal staat, waardoor kinderen met de Bijbel zelf vertrouwd raken.

### **Gratis beschikbaar op debijbel.nl**

Bijbel Basics wordt gratis beschikbaar gesteld via bijbelwebsite debijbel.nl. De methode wordt gepresenteerd op Bijbelzondag, 29 oktober. Vanaf dat moment is het materiaal voor Advent en Kerst beschikbaar is. Voor meer informatie, een probeerpakket en aanmelding zie debijbel.nl/bijbelbasics.

Grete Polak-Ruys

## **Uitnodiging: Reünie, Instuif, Dansavond**

In de vijftig-zestigerjaren werden op verschillende plaatsen in Brabant door de (Protestantse Kerken) C.J.V jaarfeesten georganiseerd. Later werden die vervangen door een instuif, in het begin georganiseerd door de Christelijke Jeugdverenigingen, daarna door de Plattelands Jongeren. Ook nog buitendagen op Hemelvaartsdag.

De avonden of dagen werden opgezet met het doel zoveel mogelijk huwelijken tussen gelijkgestemden te organiseren.

Veel liefdes bloeiden er op, gingen weer uit of bleven bestaan, maar gezellig was het.

### **Daarom**

### **Uitnodiging voor het feest van het jaar op vrijdag 6 oktober 2017.**

Herinneringen ophalen aan al die instuiven en jaarfeesten, het heel laat nog ergens op de koffie gaan door de dichte mist naar huis rijden, tegen de ochtendgloren naar bed en weer wachten op de volgende zaterdagavond.

Na dertig jaar is het zover: we gaan elkaar weer eens ontmoeten, kijken hoe we veranderd zijn, waar we wonen, enz., enz, ..

Kortom dus gewoon gezellig bijbuurten en af en toe een dansje wagen!

**Aanvang 18.00 uur** met een kop koffie / thee en rond de klok van 18.30 aan tafel! Lekker op zijn Brabants; soep gevolgd door een stampotbuffet.

Locatie: Zalen van Bussel, st Jozefstraat 77, 5753 AS Deurne.

Kosten € 20.00, inclusief twee consumptiebonnen.

Je kan je aanmeldden door voor 28 sept (!) te betalen per persoon op rekening nummer: NL97 RABO 1108231845 t.n.v. D. Schonewille met vermelding van Reünie, naam en woonplaats.

Dina Schonewille van Kampen:

E-mail; faakdina@xs4all.nl

**KOPIJ** voor de volgende Verbinding  
uiterlijk donderdag 12 oktober inleveren!

De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten in verband met plaatsruimte.  
Productie van deze Verbinding: Bram Voortman



**Predikant van de Gemeente**

Vacature

**Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel**

www.pkn-eersel.nl

e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

**Scriba van de Kerkenraad**

Dhr. J.G.J. Peelen

e-mail: scriba@pkn-eersel.nl

Postbus 162, 5520 AD Eersel, tel. 0497-51 68 06

**Ledenadministrateur/penningmeester**

dhr. H. Rooda

e-mail: cvk@pkn-eersel.nl

**Nummers om te onthouden**

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL70 RABO 01135 09 650

RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942

Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL48 RABO 01135 06 554

RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009