



de Verbinding



Protestantse Gemeenten in de Kempen

Hoogeloon-Eersel
nr. 6 - juni 2018

MEDITATIE

MORGEN

Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen, -
wek Gij God,
zo ook mij!

Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat, -
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!

Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn zon,
mijn dag, mijn licht!

Sytze de Vries

VAN ONZE DOMINEE

Jalla!

Over “spreken in tongen”

Van alle kerkelijke hoogtijdagen weten we ons waarschijnlijk met Pinksteren de minste raad. Wat is dat toch voor feest, waarbij een groepje mensen centraal staat, dat voor niemand verstaanbare wartaal uitkraamt? De mensen die het hoorden dachten in de eerste instantie zelfs dat ze dronken waren! Voor ons nu roept het bovendien associaties op met de zogenaamde Pinksterkerken, waarin dat ‘spreken in tongen’ of ‘glossolalie’ als bewijs geldt dat je een ware gelovige bent. Daarmee ontstaat ook een vorm van competitiedruk als ongewenst bijproduct. Wie maar het meest in vervoering raakt en het best kan ‘jabberen’ staat bovenaan in de pikorde! Maar wacht eens even! De mensen in Jeruzalem – een internationaal gezelschap – hoorden hen allen toch in hun eigen taal spreken van Gods grote daden? Is dat geen dubbele boodschap? Waren ze nu duidelijk voor iedereen verstaanbaar of was het toch dronkenmangelal? Wij waarderen het als er in de kerk helder en éénduidig geprekeet wordt. Ook de apostel Paulus erkent de waarde van het spreken in tongen, maar eist daarbij wel dat er ook iemand bij moet zijn die de tongentaal uitlegt. Net zoals Petrus dat in Jeruzalem deed in Handelingen 2. Uiteindelijk wordt het samenhangende verhaal hoger aangeslagen dan het gelal. Misschien is het zo, dat daar in Jeruzalem een nieuwe taal werd uitgevonden! Ook wij kennen dat. Eens in de zoveel tijd staat er een tekstdichter op, die door middel van poëzie of lyrics voor (pop)muziek de taal zodanig oprekt dat ze met bestaande woorden ineens in een hele andere dimensie kan openen! Taal die een andere snaar raakt en een nieuwe wereld laat zien. Zo was de taal van de apostelen ook bedoeld: de taal van Gods Koninkrijk is nu eenmaal niet van deze wereld. Net zoals geloof niet te vatten is in psychologische, sociologische, filosofische of wat voor wetenschappelijke taal dan ook. Het is een andere manier van zijn, in een dimensie die niet van deze wereld is, maar toch ons bestaan daarmee kan verbinden. In mijn vorige gemeente gaf ik godsdienstles op openbare basisscholen. Godsdienstleraren komen in contact met de volle breedte van de samenleving. Blanke kinderen, maar ook zwarte, Aziatische en Arabische.

Oost en West, Noord en Zuid komen in Nederland en wij krijgen er mee te maken. Ik sprak eens een lerares die een mooi verbindend woord had geleerd bij een studiereis door het Midden-Oosten: Jalla! Het mooie van dit woord is dat het in alle Arabische talen, én in het Hebreeuws, hetzelfde betekent. Namelijk “Kom op! Let’s go!” Bovendien lijkt het qua klank op de ons bekende kreet “Yolo!” (you only live once). Het drukt enthousiasme uit en spoort mensen aan samen op te trekken. Zo kan een onbekend woord alleen al door de klank activeren en verbinden! Met Pinksteren moet dit ook gebeuren! Laten wij dan ook deze Pinksterdagen eens luid Jalla! roepen. En kijken wat er dan gebeurt...

Matthijs de Vries

Een ‘nieuw wij’

Kaj Pollak maakte de schitterende film ‘As it is in heaven’, misschien kent u hem. In een van de laatste shots van de film zien we een groep mensen op een podium staan in een grote zaal met publiek. Ze zijn van ver gekomen om mee te doen aan deze korencompetitie. Het is stil ze wachten ze wachten op diegene die hen het laatste jaar tot een ‘nieuw wij’ heeft gemaakt. Hijzelf, ooit een beroemd dirigent, had niets meer te verliezen gehad en was teruggekeerd naar het dorp op het Zweedse platteland waar hij was opgegroeid. Daar had hij hen eerst weer leren ademen. Gewoon, in en uit, in en uit hij had ze leren voelen, allemaal liggend op de grond met het hoofd op de buik van een ander goed, niet iedereen kon dat meteen waarderen, maar het werkte! Ze waren niet alleen gaan ademen, en voelen, maar er werd ook weer gelachen. En het was weer vol in de kerk op zondag! Ondanks de verkramppte plaatselijke dominee met z’n rigide Godsbeeld, z’n machtsstreven en al zijn frustraties. En één voor één had hij hen stem gegeven. De grote vent met het verstand van een kind, Olga, het mooie meisje uit de supermarkt, de vrouw van de dominee, zelfs Gabriella, waarvan iedereen wist dat haar man haar mishandelde en waaraan niemand iets deed

Een voor een had hij hen stem gegeven en nu zouden ze deze competitie zeker gaan winnen.

Ze staan daar, ze wachten ... terwijl ergens anders op dat moment de dirigent z'n laatste adem uitblaast. Hij zal niet komen ...

En dan..

De grote jongen met het verstand van een kind zet in. Hij begint te zingen, één toon, een lange toon, zonder woorden...en dan klinkt er nog een toon en nog een en nog een. Allemaal verschillende tonen onder, boven en door elkaar en als de hele groep op het podium stralend staat te zingen valt de zaal in. En rij voor rij staan mensen op om in te stemmen met dit prachtige lied zonder woorden en daarmee eindigt dan de film.

Ik dacht: is dit niet waar het om gaat?

Dankzij een mens die niets meer te verliezen had, Jezus van Nazareth, ontstaat een nieuw wij? Een veelkleurig, veelstemmig 'nieuw wij'?

Wat deed Hij anders dan tegen de gevestigde religie in, met al haar krampachtigheid, machtsstreven en frustraties mensen, vrouwen en mannen, opnieuw leren ademen.

In en uit Gods adem in en uit

Wat deed Jezus anders dan mensen opnieuw leren voelen! Leren leven! Ja, en weer leren lachen, dat ook!

'As it is in heaven' Hij is inderdaad de afwezige dirigent, het lege graf, het lege midden waar het geheim het geheim blijft, maar waaromheen mensen een nieuw wij vormen. Mensen die opstaan, zich durven laten horen, samen in alle verscheidenheid op hun beurt anderen weer laten ademen, voelen, leven en lachen . En dan hoop ik zo dat wij die mensen willen zijn.

Marie-Jantien Kreeft

ONTWAPENEND

De marechaussee op Eindhoven Airport is gewapend. Zij dragen een wapenstok en een vuurwapen. De marechaussee is bevoegd om deze wapens te gebruiken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dat ook daadwerkelijk gebeurde. Maar op een plaats als een vliegveld, is het nodig, dat er dergelijke bewapening aanwezig is. In de aankomsthal zag ik een vader, met een zoontje van zes. Ik vroeg "wie komen jullie ophalen?". Het kind zei "leg je wapen neer!" Daar had ik zo gauw geen antwoord op. Hij

zei het nog eens "leg je wapen neer!" De vader zei "die mevrouw hééft helemaal geen wapen". Ik dacht wat heeft dat kind allemaal bekeken op TV en computer, dat hij tot zulke uitspraken komt. En dat nog wel tegen een wildvreemde. Even later zag ik een man, met een metalen voorwerp van ongeveer een meter lang in zijn handen. Hij was aan het ding aan het prutsen. Ik dacht dat zal toch geen wapen zijn? Ik vroeg, "wat heeft u daar nou?" Hij liet het zien, het was een lichtkrant. Er kwamen hartjes voorbij zweven, en de woorden WELKOM THUIS. Hij zei, dit vind ik veel leuker dan een tablet, om ze te verwelkomen. Dat was nog eens ontwapenend.

Mirjam van Nie

NOTITIES uit de KERKENRAADSVERGADERING

8 mei 2018

Dit keer vergaderen we weer samen met de kerkenraad van Bergeijk. We hebben, zoals waarschijnlijk wel bekend, afgesproken om beurtelings een eigen vergadering en een gezamenlijke vergadering te houden. Zo is er wat meer ruimte om te spreken over gezamenlijke aangelegenheden. Die nemen natuurlijk toe met een gezamenlijke predikant en met het gezamenlijk deel uitmaken van de Kempen Combinatie. Jenny Enneman was voor het eerst aanwezig en zij werd natuurlijk in het bijzonder welkom geheten door de voorzitter Bram Voortman.

De gezamenlijke Hemelvaartsviering wordt besproken, nu inmiddels alweer achter de rug. Eersel is dit jaar aan de beurt om de viering (voorafgegaan door dauwtrappen voor de liefhebbers) te organiseren. Leny Voortman heeft 35 aanmeldingen gekregen voor een viering in de Tinteltuin. Circa 20 mensen zullen deelnemen aan de wandeling over het landgoed Heibroek.

Uit het overleg van de voorzitters van de 6 gemeentes binnen de Combinatie wordt meegedeeld dat nagedacht wordt hoe de samenwerking concreter vorm gegeven kan worden. Ideeën zijn om een kennismakingsdag te organiseren voor de kerkenraadsleden in oktober. En om kanselruil te organiseren, zodat alle predikanten bekende gezichten worden in alle gemeentes. Wellicht in de toekomst een gezamenlijke website?

Ook de kerkrentmeesters van de Combinatie gemeentes hebben overleg met elkaar. Zij bespreken welke consequenties de nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft voor de lokale kerken.

Aan de orde komt ook een evaluatie van het vormings- en toerustingsprogramma KempenKring. De activiteiten worden na zoveel jaren nog steeds goed bezocht, hoewel er wel een dalende tendens is. Niet zo heel vreemd: het aantal kerkgangers loopt ook langzaam terug en de deelnemers worden allemaal wat ouder. Maar problematisch is dat het niet lukt om mensen te vinden die de organisatie van de activiteiten op

zich willen nemen. De gemeente Bladel heeft zich om deze reden al formeel teruggetrokken uit de organisatie. Ook in Bergeijk en Eersel lukt het niet of nauwelijks om nieuwe leden voor de commissie te vinden. Jan Peelen deelt daarom aan de beide kerkenraden mee, dat de nog zittende leden van de commissie KempenKring besloten hebben om nog eenmaal een seizoen te organiseren en dan te stoppen. Misschien is het mogelijk dat deze activiteit daarna Kempen-breed georganiseerd kan worden.

Het preekrooster voor 2019 is alweer klaar! Dit dankzij de vele telefoontjes van onze preekvoorzieners (wat een woord!) An Valbracht voor Eersel en Frits Zeh voor Bergeijk. Het blijkt dat je steeds vroeger aan de slag moet om de gastpredikanten, die we graag horen, vast te leggen voor het volgende jaar. Aan de andere kant willen veel predikanten zich ook weer niet zolang van tevoren vastleggen. Een lastig probleem, maar alle zondagen voor volgend jaar zijn weer ingevuld.

De diaconie van Bergeijk gaat op zaterdag 7 juli, samen met de diaconie van Eersel, een pannenkoekenmaaltijd organiseren. De opbrengst is weer voor het gezamenlijke ZWO-project Hand in Hand Community in Ghana.

Dan nog twee zaken die onze predikant betreffen:

- de pastorie in Bergeijk komt een maand eerder vrij. De verwachting is nu dat de familie De Vries half augustus kan verhuizen naar hun definitieve onderkomen.
- n.a.v. een recente gebeurtenis wordt nog eens opgemerkt dat als onze predikant op vakantie is aan de voorzitter of scriba gevraagd kan worden wie de vervanger is.

Jan Peelen



Hemelvaart 2018

Wandeling op landgoed Heibroek en samenkomst in de Tinteltuin.

MUTATIES

Verhuisd: Mevrouw I. Vogel – van Huijzen, van Hoogeloon naar Hapert

*(De Algemene Verordening Gegevensbescherming staat niet toe, dat adressen gepubliceerd worden.
De Ledenadministrateur)*

VOOR EN DOOR GEMEENTELEDEN

De Kempendienst in de Uitvaarthoeve op zondag 10 juni.

WE ARE THE WORLD

“Wij zijn de wereld (...) wij hebben een keuze”. Dit waren woorden die niemand minder dan Michael Jackson en Lionel Richie schreven voor het lied *We Are The World* van USA For Africa uit 1985. Uiteindelijk werd dit nummer gezongen door een indrukwekkende line-up van de grootste Amerikaanse pop-artiesten van dat moment, en het lied werd een grote hit die weken lang op nummer één stond in de Top 40, en continu op de radio te horen was.

Ook nu hebben wij een keuze. Meer dan ooit kunnen we de wereld maken of breken. Ook God houdt ons een keuze voor: “vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.” (Deuteronomium 30 vers 15). Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Als het hierom gaat, moeten knopen worden doorgehakt.

Op 10 juni aanstaande zal in de Kempendienst *We Are The World* weer klinken. Maar dan ten gehore worden gebracht door een ander collectief van zangers en zangeressen, namelijk het koor Quo Vadis uit Luyksgestel. De plaats van handeling is de sfeervolle Uitvaarthoeve aan de Groenstraat in Hoogeloon. Een plaats die met afscheid wordt geassocieerd, maar ook een plek om ‘het leven vieren’.

U bent om 10:00 uur allen van harte welkom.

**Nieuw project in de Hand in Hand Community, Ghana.**

Onlangs vroeg Pia mij of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn in de Hand in Hand Community en of ik daar iets over wilde schrijven voor 'De Verbinding'.

Dat doe ik natuurlijk graag.

Mijn vrouw Carla en ik zijn in Februari van dit jaar weer teruggekomen in Nederland na een tweemaandelijks verblijf in Ghana. We hebben daar weer veel geschilderd, andere klussen gedaan en natuurlijk veel met de kinderen opgetrokken.

Ook waren we erg geïnteresseerd in een nieuw project van de Community dat nog niet zo lang geleden tot ontwikkeling is gekomen, het 'Outreach Project'.

Gehandicapte kinderen

Dit project bestaat nu 2 jaar en heeft inmiddels bewezen in een grote behoefte te voorzien.

Twee van de begeleiders van de Community zijn vrijgesteld om dorpen in de omgeving te bezoeken en daar voorlichting te geven over de omgang met geestelijk en vaak ook lichamelijk gehandicapte kinderen. In de Ghanese samenleving bestaan nog veel vooroordelen over gehandicapt zijn. Vaak wordt er nog gedacht dat deze kinderen bezeten zijn door boze geesten, hetgeen regelmatig leidt tot ernstige verwaarlozing, (seksueel) misbruik en/of verstoting van de kinderen.

De twee begeleiders gaan naar de dorpen om te vertellen dat de kinderen niet bezeten zijn maar dat ze vaak een hersenafwijking hebben waar ze niets aan kunnen doen. Ook nemen ze medicatie mee om daar waar nodig kinderen en ouders te ondersteunen, bijv. medicijnen tegen epileptische aandoeningen.

Langzamerhand hebben ze het vertrouwen van de plaatselijke bevolking gewonnen, hetgeen heeft geresulteerd in allerlei activiteiten ten behoeve van de gehandicapte kinderen. Zo zijn er groepen gestart waarin ouders elkaar ondersteunen in de omgang met hun kinderen. Er zijn dagcentra ontwikkeld waar kinderen worden beziggehouden zodat de ouders ontlast worden en weer aan het werk kunnen.

Samen met de begeleiders hebben Carla en ik twee dorpen bezocht en zijn daar warm en enthousiast onthaald. De ouders hebben ons laten zien wat ze de afgelopen tijd gerealiseerd hebben. We zijn onder de indruk geraakt van hun betrokkenheid en enthousiasme. Zo merk je dat in die dorpen de gemeenschapszin zeer sterk aanwezig is en dat ze in staat zijn om oude vooroordelen langzamerhand te overwinnen.

Zo waar, een niet gering resultaat!

Jan en Carla Kruit

DE DIAKONALE COLLECTE juni 2018

Zondag 3 juni: Noodhulp bij rampen (nog in te vullen).

Zondag 10 juni, Kempendienst: ons ZWO-project “de Hand in Hand Community” in Ghana.

In Ghana zijn vrijwel geen voorzieningen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking beschikbaar. Daarom begon Ineke Bosman in 1992 met de Hand in Hand Community, een indrukwekkend voorbeeld van moderne, liefdevolle zorg voor kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De Community is opgezet als klein dorp, waarbij twee of drie kinderen samenwonen met een verzorger. Zij leven als het ware in gezinsverband en met elkaar vormen zij een warme Community. Hier worden de mogelijkheden van de kinderen maximaal gestimuleerd. Sinds twee jaar is er een nieuw project, het ‘Outreach Project’ waarover u meer kunt lezen in deze Verbinding.

Zondag 17 juni: Inloophuis als rustpunt, collecte van Kerk in Actie.

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150

beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Zondag 24 juni: ZWO-project Waalre, Stichting SathikoSath voor kansarme kinderen in Nepal

Stichting SathikoSath wil kansarme kinderen in Nepal de mogelijkheid bieden zich te ontplooien en op termijn bij te dragen aan de Nepalese samenleving.

Als westerlingen in de Himalaya gaan trekken of klimmen, hebben zij daarbij de hulp van mensen uit de bergen nodig. De gidsen, koks en dragers die deze expedities in het hooggebergte ondersteunen, behoren tot etnische groepen zoals Sherpa, Tamang, Magar, Gurung en Newari. Onderweg maken zij via hen kennis met de leefomstandigheden van deze bergvolken, die veelal arm zijn en hun kinderen weinig perspectief kunnen bieden op een betere toekomst. Het onderwijs in hun dorpen is slecht en de mogelijkheden om zich te ontplooien zijn er beperkt. SathikoSath is in 2009 opgericht om deze kinderen meer kansen te geven, door ze goed onderwijs aan te bieden op een van de beste scholen in Kathmandu, de Little Angels’ School (LAS). De oprichter van deze school was zelf ooit een ‘bergkind’; hij kent de achtergrond van deze kinderen dan ook goed. Zij garanderen ‘deze’ kinderen’ minimaal tien jaar scholing op de LAS, gevolgd door twee jaar hoger secundair onderwijs of een beroepsopleiding. Dit verzekert hen van een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden.

Zij streven naar een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes en tussen de etnische groepen. Ook kinderen met een fysieke handicap komen in aanmerking voor plaatsing. In het schooljaar 2017-2018 hadden zij 56 kinderen onder hun hoede. Zie www.sathikosath.nl

Pia Schouten

CHORAL EVENSONG IN DE CATHRIEN

17 juni 2018 om 17.00 uur
Capella Vesperale o.l.v. Fred Vonk
Ruud Huijbregts, organist
Wim Dekker, voorganger

Meer info: www.capellavesperale.nl.



Op zondag 17 juni, de 3^e zondag van de maand en in juni dus Vaderdag, vindt de gebruikelijke Evensong plaats. Erg leuk om te vermelden dat een van de FoundingFathers en voormalig dirigent van de Evensong op deze zondag het orgel zal bespelen: Ruud Huijbregts.

De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit het Anglicaanse Leesrooster. De psalmen die voor deze Evensong zijn gekozen hebben een wat zwaarmoedige rode draad: de mond die stomgeslagen is en de ziel die ineengekrompen is door intens verdriet. Deze psalmen hebben niets aan actualiteit ingeboet. Stom van verbazing om de ontwikkelingen in het Midden-Oosten breekt het angstzweet je af en toe uit en vraag je je af: hoe heeft het zover kunnen komen? Wie helpt ons uit deze gevaarlijke impasse?

In grote nood is ons geloof klein. Dan is het moeilijk om onze hoop brandend te houden en ons tóch te blijven richten op medemenselijkheid en vertrouwen in elkaar. Om te leven naar het voorbeeld van die Ene, die onvoorwaardelijk liefheeft.

De muzikale invulling van de Evensong is als volgt. Het Magnificat en NuncDimittis in G zijn van H. Howells. Het processielied is "Yeholy angels bright". Het zondagslied is "Jezus zal heersen" en het slotlied is "The King of Love". Verder wordt het anthem "Like as the hart" van H. Howells gezongen. De Chants (gezongen Psalmen) zijn Psalm 39 en 42/43 van T. Attwood en J. Turle. De vaste gezongen gebeden zijn van T. Tomkins.

De Evensong wordt geopend en afgesloten met orgelspel.

LANDELIJK NIEUWS



KOPIJ voor de volgende Verbinding uiterlijk donderdag:14 juni inleveren!

2018

Nr. 7/8 juli-aug vak.nr.	Inl.: do. 14 juni	; Uitg.: zo. 24 juni
Nr. 9 september	Inl.: do. 16 aug.	; Uitg.: zo. 26 aug.
Nr. 10 oktober	Inl.: do. 13 sept.	; Uitg.: zo. 23 sept.
Nr. 11 november	Inl.: do. 11 okt.	; Uitg.: zo. 21 okt.
Nr. 12 dec. Adventsnr.	Inl.: do. 15 nov.	; Uitg.: zo. 25 nov.
Nr. 1 jan. 2019 Kerstnr.	Inl.: do. 13 dec.'18	; Uitg.: zo. 23 dec.'18

2019

Nr. 2 feb.	Inl.: do. 10 jan.'19	; Uitg.: zo. 20 jan.'19
Nr. 3 mrt.	Inl.: do. 14 feb.	; Uitg.: zo. 24 feb.
Nr. 4 apr.	Inl.: do. 14 mrt.	; Uitg.: zo. 24 mrt.

2018

Pinksteren	(zo. + ma.) 20 + 21 mei
Vaderdag	(zo.) 17 juni
Prinsjesdag	(di.) 18 september
Begin wintertijd	(zo.) 28 oktober
Laatste zondag kerkelijk jaar	(zo.) 25 november
Eerste Adventszondag	(zo.) 2 december
Kerstmis	(di. + wo.) 25 + 26 december
Oudjaar	(ma.) 31 december

De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten in verband met plaatsruimte. Productie van deze Verbinding: Liesbeth Kies – van Stockum

NIEUW E-MAILADRES REDACTIE VERBINDING

In het kader van alle aanpassingen in verband met de nieuwe privacy regels is dit een goed moment om ook het redactie e-mailadres te veralgemeniseren. Het nieuwe e-mailadres luidt: redactie@pkn-eersel.nl

Mocht u per abuis nog kopij naar het oude, persoonsgebonden redactieadres sturen, dan wordt dit uiteraard nog verwerkt.

Marieke van der Wilk

Predikant van de Gemeente

Ds. M.G. de Vries Tijdelijk: tel.: 0497-847617	Ds. M.G. de Vries Per 1 september 2018: tel.: 0497-571505
---	--

Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel

www.pkn-eersel.nl

e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

Nummers om te onthouden

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel IBAN: NL70 RABO 01135 09 650

RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942

Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL48 RABO 01135 06 554

RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009