



de Verbinding



Protestantse Gemeenten in de Kempen

Hoogeloon-Eersel
nr. 9 - september 2018

ONTMOETINGSMIDDAG EN -AVOND

(vooraankondiging)

Na een onderbreking van enige jaren willen we in de Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel de ontmoetingsmiddag en -avond nieuw leven inblazen. Een ontmoetingsmiddag of -avond vindt plaats bij één van de gemeenteleden thuis, waar onder genot van koffie, thee en iets lekkers van gedachten zal worden gewisseld aan de hand van een thema dat door de predikant wordt ingebracht.

We gaan ‘gelovig reisproject’ ondernemen. Aan de hand van een fictieve landkaart, met plaatsen als “broodplaats”, “tuin van leven en opstanding” en uiteraard een wijngaard kunnen we onze eigen levensweg en de pleisterplaatsen en oriëntatiepunten op de zoektocht van ons geloof duiden.

Er zullen er twee worden gepland: één ’s middags en één ’s avonds. Gastheren en -dames worden al benaderd. Data om alvast vrij te houden: 30 oktober ’s avonds en 5 november ’s middags. U bent van harte voor één van deze ontmoetingen uitgenodigd, u hoeft ze niet beiden te bezoeken.

De pastorale overleggroep.



MEDITATIE van Ds. Ferdinand Borger

NIET ALLEEN

Het hoofd zat vol woorden. Langzamerhand waren ze binnengeslopen door het schrijven aan een boek. Ze hadden hun plek veroverd en leken niet meer weg te willen. Ik moest afstand van ze gaan nemen, ze dwingen het pand te verlaten en ze een plaats geven, ergens buiten

Ik besloot van Vlissingen naar Parijs te fietsen. Een fysieke inspanning zou wonderen doen. Dat klopte. De natuur hielp mee. Op het vlakke West-Vlaamse land stak de wind op. De zon verdween, de wolken werden grijzer en zwaarder. Het grauwe IJzermomument bij Diksmuide prikte de wolken kapot. Drie dagen lang werden de hemelsluizen open gezet. Ze maakten het land nog troostelozer. En ik, ik fietste door en beulde me af op de trappers met een heilig moeten: Ik wilde naar Frankrijk, altijd een land van thuiskomen sinds ik er ooit heb gewoond. Ik wilde terug naar thuis. Maar ook het Franse land wilde mij niet zo maar omarmen. In de grensplaats Saint-Omer oogde het leven ruw. Ik schrok van het verval en de leegstand en van de zichtbare armoede van de bevolking. Ik stapte een café binnen en las een krant. Op zondag zou de zon gaan schijnen. Dat gaf hoop. Als alles meezat, zou ik aan de kust zijn dan. Ik dacht mijzelf al met een boek aan zee.

Het zat mee. Op zaterdag vond ik een camping niet ver van de zee. Op zondagochtend brak de zon door. Met boek en zwembroek haastte ik me op de fiets naar het strand. Op een kruispunt stonden een man en vrouw langs de kant van de weg. Ze hadden fietsen met platte banden. De man riep naar mij. ‘Die wil ik’ en hij wees op mijn fiets. Ik lachte, zei dat ik mijn fiets zeker tot aan Parijs nodig had en deze niet zomaar kon afstaan. De man hield vol. Ik stapte af. Hij bleek mijn pomp te willen lenen. Ik knielde naast zijn fiets, bekeek de band en zag dat het ventiel niet paste. ‘*Je suis desolé*’, zei ik, ‘het spijt me,

ik kan u niet helpen.’ De vrouw keek mij aan en zei: ‘Weet u waar dat woord vandaan komt, *desolé*? Dat komt van *seul*: alleen, eigenlijk zegt u dat u alleen bent nu’. ‘Ik ken de betekenis’, zei ik, ‘ik heb ooit in Frankrijk gewoond voor een stage. Op de dag van aankomst liet een vrouw mijn nogal wanordelijke onderkomen zien en riep luidkeels ‘*je suis desolée!* Ik kende het woord niet en probeerde de betekenis te herleiden. Zou *desolé* misschien van *desolaat* komen? Verlaten? Bedoelde de vrouw dat ze alleen was? Zou haar man bij haar weg zijn? Moest ik wat doen? Ik voelde me verlegen en onthand. Later begreep ik dat ze zich had verontschuldigd voor het smerige appartement.’”

De vrouw keek mij aan. ‘U houdt van communiceren’, zei ze, ‘dat zie ik aan u’. ‘Dat hoort bij mijn beroep’, zei ik. ‘Nee’, zei ze, ‘het is meer dan dat, u wilt wat vertellen, dat ziet u als uw taak, als een noodzaak’.

Toen volgde er een gesprek waarvan ik de inhoud niet meer weet. Dat komt omdat ik het gevoel had dat de vrouw mij kende en dingen van mij wist die ze niet kon weten. Het leek alsof ze zomaar antwoord gaf op vragen die met mij meereisden. Vragen die ik me bij de striemende regen en tegenwind had gesteld. Vragen of ik wel de goede keuzes maak nu ik ouder word en de tijd schaarser. En of het wel zinvol is je om je leven te willen wijden aan kerk, media of kunst. Al die vragen kende zij niet. Het gesprek overrompelde, ontroerde en duurde niet langer dan tien minuten.

‘Weet u’, zei de vrouw, ‘volgens de Franse etiquette moeten wij nu ook onze spijt betuigen dat u niet kon helpen. ‘*Nous sommes desolés aussi*’. ‘Dat is niet waar’, zei ik, ‘het kan niet zo zijn dat wij door dit gesprek alle drie meer alleen zijn geworden. Integendeel zou ik zeggen’. ‘U heeft gelijk’, zei de vrouw, ‘dit was een bijzondere ontmoeting’. ‘Dat vond ik ook’, zei ik. We namen afscheid en wensten elkaar een mooi leven toe. ‘*Que Dieu vous bénisse*.

Op het strand las ik mijn boek en de dagen daarop fietste ik naar Parijs. In de zon. Met het gevoel gekend te zijn door een onbekende.

En helemaal niet meer: alleen.

VAN ONZE DOMINEE

VAKANTIE, RECREATIE EN PELGRIMAGE

Vakantie staat in het teken van herstel: geestelijk en lichamelijk. “Retirer pour mieux sauter” zoals de Fransen zeggen: je terugtrekken om beter te kunnen springen. Ook Jezus had vaak van dat soort momenten nodig, dat hij zich even wilde terugtrekken, om te herstellen van alle drukte om Hem heen.

Gelukkig, zo las ik in een krantenartikel, kun je beter meerdere keren kort met vakantie gaan dan één keer lang. Het gunstige na-effect van vakantie blijkt namelijk steeds even lang te duren: ongeveer één week, onafhankelijk of je nu lang of kort weg bent geweest. Zo kan een vakantie van een week het zelfde effect hebben als één van drie weken. Maar als je vaker gaat, geniet je dus vaker van het gunstige na-effect.

Het grootste deel van onze vakantie verbleven wij in Vielsalm, een dorpje aan het meer Les Doyards. Het feit dat het een kunstmatig meer betreft maakt het niet minder pittoresk. Een wandeling om het meertje begint en eindigt bij de kerk in Vielsalm. Een Rooms Katholieke kerk die als een goede moeder over het dorpje en het meer waakt.

Bij bezichtiging van de kerk aan de buitenzijde viel mij op dat er hoegenaamd geen informatie te vinden is over de kerkdiensten, niet in het Frans, niet in het Vlaams, noch in enige andere taal. Het hele gebouw zwijgt. Toch bleek er op zondagmorgen een dienst te zijn, maar mijn Frans is niet goed genoeg om dit te kunnen volgen. Onze kerkgebouwen “spreken” wél, door informatiebordjes en brochures, waarop de meeste inlichtingen te vinden zijn over de kerkdiensten en andere activiteiten. Wat zou de reden zijn voor de zwijzaamheid van de Vielsalmse kerk tijdens de toeristische

hoogtijdagen? Is het de wens om in haar geslotenheid extra raadselchtig te zijn, zodat men zich gaat verdiepen? Moet de kerk in een tijd waarin alle informatie op straat ligt, misschien het mysterie, “heilsgeheim” meer als zodanig gaan koesteren? Ook Jezus verbood mensen te spreken als Hij ze genezen had...

Toch druist dit tegen ons gevoel in van kerk-zijn in deze tijd. Ik ben zelf altijd nieuwsgierig als ik een kerk zie, naar haar “leven”: wanneer komt de gemeente samen? Hoe communiceert zij naar buiten toe? Staat zij open voor bezichtiging, of zijn er kerkdiensten voor toeristen?

Door onze informatievoorziening kan iedereen op de hoogte komen van onze activiteiten: Na de vakantie gaan wij met frisse moed weer van start: de startzondag van Bergeijk, de eerste zondag van de Vredesweek, en een nieuwe gespreksgroep in beide gemeenten, Hoogeloon-Eersel en Bergeijk, over de miniserie The Young Pope. Ook in oecumenisch opzicht doen wij weer mee: de oecumenische Bijbelgespreksgroep van Bergeijk gaat weer van start, rondom het thema Pelgrimage. Deze serie zal eindigen met een kleine pelgrimage in de eigen omgeving. In Kempen-breed verband heeft ook de Kempenkring weer een boeiende cyclus aan lezingen samengesteld. Over deze, en de nog vele andere activiteiten van onze gemeenten in eigen of breder verband, verderop meer informatie in de Verbinding, en natuurlijk in de losse brochures.

Maar eerst staan de excursies naar mijn oude gemeente Giethoorn en naar Klok en Peel op respectievelijk 15 en 17 september op het programma. Als kleine groep zitten we niet stil, en zo laten wij van ons horen. Dat is goed. Ik wens u allen veel zegen, vreugde en goede moed om weer fris van start te gaan.

Ds. Matthijs de Vries

EEN NIEUWE KIJK-EN-GESPREKSGROEP: “THE YOUNG POPE”

Dit najaar willen wij graag met een nieuwe gespreksgroep beginnen. Dit keer niet over een (Bijbel-) boek maar over de tiendelige miniserie “The Young Pope” (regie: Paolo Sorrentino), die te zien is geweest op kanaal HBO.

The Young Pope draait om de fictieve Paus Pius XIII (Jude Law), die zijn leven begon als Lenny Belardo, een te vondeling gelegd kindje van hippie-ouders. Hij groeide op, ergens in een Rooms Katholiek weeshuis in de VS, onder de zorg van zuster Mary (Diane Keaton). Vanuit dit weeshuis ging hij naar het seminarie, om het uiteindelijk al op jonge leeftijd tot kardinaal van de stad New York te schoppen.

Vanuit die positie komt hij in aanmerking om paus te worden. Tot ieders verbazing wordt deze jonge kardinaal in Rome gekozen tot de eerste paus uit de Verenigde Staten ooit. Daarmee passeert hij enkele gedoodverfde kandidaten zoals kardinaal Voiello, de staatssecretaris van het Vaticaan, en zijn eigen mentor kardinaal Spencer, alsmede enkele andere kandidaten die veel ervarener zijn dan hij.

Gaandeweg de serie ontwikkelt zich het karakter van de jonge paus zich van een Kafkaiaans, onvolwassen, onsympathiek en afstotelijk man tot een opmerkelijke en verrassende gelovige, met een hele eigen relatie met de Allerhoogste – “een gelaagd portret”. Niets in deze serie is wat het op het eerste gezicht lijkt. Dat maakt dat het geheel iets ongewoon mysterieus uitstraalt, soms bewust choqueert en irriteert, maar ook met humor een kijkje achter de schermen van het Vaticaan biedt.

We kijken deze serie samen, de afleveringen duren telkens één uur. Dan genieten we een hapje en een drankje, om daarna in gesprek te gaan over wat we gezien hebben.

Omwille van de technische kant van de zaak (we hebben een goede tv met dvd-speler nodig, en voldoende zitplaatsen) zoek ik nog één of

meerdere deelnemers die deze gespreksgroep eventueel thuis willen ontvangen. De deelnemers zorgen om de beurt voor een hapje en iets te drinken. We streven naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Iedereen is welkom. Jong volwassenen worden van harte uitgenodigd voor deze kijk-en-gespreksgroep. De serie is helaas niet geschikt voor kinderen.

Voorgestelde data voor de eerst vijf bijeenkomsten zijn de vrijdagavonden 28 september, 26 oktober, 16 november, 30 november, en 14 december. De avonden duren van 19:30 uur tot 21:30 uur

Als u zich opgeeft, kunt u dan alstublieft aangeven of u de groep zou kunnen ontvangen op één van deze avonden, of dat u een keer voor hapjes en drankjes kunt zorgen? Deelnemers krijgen dan tijdig een plan waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

Ds. Matthijs de Vries

E-mail: m.g.devries73@outlook.com

Telefoon: 0497-847617, Mobiel / WhatsApp: 06-26246028

MUTATIES

Verhuisd: Mw. L.C. Ax van Steensel naar Westerhoven
Mw. M.A. van Berkel van Eersel naar Sint Oedenrode

De Algemene Verordening Gegevensbescherming staat niet toe adressen te publiceren.

De Ledenadministrateur.

VOOR EN DOOR GEMEENTELEDEN

TOERISTENDAGEN

De 1^e dag, was het extreem warm en de toeristen vonden dat ook. 's Morgens was het nog redelijk druk op de Markt maar zo rond de klok van twee was het voor de meesten siësta tijd. Jammer voor de organisatie die over de hele dag verspreid, elke toeristendag, voor 10 attracties zorgde.

Maar wat was het fijn dat op ons verzoek, de organisatie rekening hield met onze lunchconcerten en dat ook publiceerde in het ED. Tussen 12.30 en 13.30 geen attracties buiten de kerkdeur. De 1^e dag bespeelde Sander Barth uit 's Gravendeel het orgel, zijn 1^e officiële concert. Als je 20 bent en al zo kunt spelen, dan belooft dat veel voor de toekomst.

In voorgaande jaren was de kerk nog koel maar nu was ook de kerkzaal warm. Gelukkig weerhield het de bezoekers niet om te genieten van het concert.

De 2^e dag was de weersvoorspelling minder tropisch, maar warm was het wel. Op de Markt veel meer drukte en inmiddels ook een geluidsinstallatie.

Helaas kon het orgelconcert niet doorgaan. Ton v. Andel had de dag ervoor geoefend (en vele dagen ervoor) en concludeerde dat het orgel teveel mankementen vertoonde.

Er kwam veel meer bezoek dan de week ervoor. (Wat 7 graden verschil toch doet.)

De 3^e dag konden wij de liturgische tafel weer bij de burens 'parkeren' om ruimte te maken voor de musici: Jan van Vliet (piano), Charlotte van Nispen (cello), Olga Bierens de Haan (dwarsfluit) en Roos Zweers (sopraan). Zij speelden en zongen, in diverse combinaties, met verve een aantal nummers uit diverse muziekperiodes. Mede dankzij 'de omroep' op de Markt, kwam er veel publiek en wat werd er genoten van het mooie programma.

Al met al weer drie mooie dagen. De 2^o drempel in ons gebouw, de toegang tot de kerkzaal, is voor veel mensen nog een behoorlijk 'hoge'. Maar als men verder komt is men steeds onder de indruk van de prachtige akoestiek en maakt men complimenten dat we open zijn.

Dank aan iedereen die meewerkte om de toeristendagen weer te doen slagen.

De commissie voor de toeristen dagen:

Jan van Laren; Joke Hekkebus en Roely Brouwer.

GA MEE NAAR GIETHOORN!

Op zaterdag 15 september willen wij een dagexcursie organiseren naar dit bijzondere waterdorp in Overijssel, dat vanwege de vele grachten ook wel "Hollands Venetië" wordt genoemd.

Bij voldoende belangstelling gaan we met een bus, anders met eigen auto's. Daarom kunnen we de exacte reistijden en kosten van deze dag nog niet helemaal vastleggen.

We verwachten een vertrek omstreeks 9:00 / 9:30 uur uit Bergeijk en Eersel. De dag zal minimaal € 50 en maximaal € 75 per persoon gaan kosten, onder meer afhankelijk van de soort vervoer. Bij dit bedrag is ook het avondeten inbegrepen. Laat geld echter geen belemmering voor u zijn.



Voorlopig programma:

- 9:00 / 9:30 uur vertrek
- Eten onderweg (eigen meegebrachte lunch)
- 12:00 uur: aankomst in Giethoorn en vertrek van de rondvaart
- Rondvaart door het dorp en natuurgebied De Wieden (2 uur)

- 14:30 uur: eventueel bezoek aan museumboerderij 't Olde Maat Huus of vrije tijd.
- 15:30 uur: een kopje koffie, rondleiding door de kerk en een diapresentatie over het doopsgezinde gemeenteleven in Giethoorn
- 16:30 uur: afsluitende viering
- 17:30 uur: diner in een restaurant
- Omstreeks 20:00 u: terugreis. Geschatte thuiskomst 22:30 uur.

Om verder te kunnen met de organisatie is het belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk opgeeft. Het liefst vóór 8 juli. Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij mij, via e-mail m.g.devries73@outlook.com, mobiele telefoon / whatsApp 06-26246028 of vaste telefoon 0497-847617. Wilt u alstublieft aangeven of u eventueel bereid bent om met passagiers te rijden?

Met hartelijke groet, Ds. Matthijs de Vries

FINANCIËN

GOEDGEEFS

Enkele weken geleden zijn de jaarcijfers van onze diaconie goedgekeurd. Daaruit komt een positief beeld naar voren. Uiteenlopende doelen konden worden gesteund met onze giften. We mogen constateren dat onze (kleine) gemeente een goedgeefse gemeente is. En daarom kan de diaconie ook goedgeefs zijn. De jaarrekening ligt, zoals gebruikelijk, ter inzage. In verband met mijn afwezigheid in september niet bij mij, maar bij Bram Voortman. Bel hem even op (513594) om een afspraak te maken als u feiten en cijfers op een rij wil zien.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Pia Schouten

JAARREKENINGEN

DIACONIE

Inkomsten		Uitgaven	
81 Rente	€ 260	45 Verplichte bijdragen	€ 190
83 Levend geld	€ 540	47 Kosten beheer & administratie	€ 226
84 Doorzendcollecten regio+	€ 1.875	50 Diaconaal werk lokaal	€ 941
84 Doorzendcollecten wereldwijd	€ 1.753	52 Diaconaal werk regio+	€ 2.192
84 ZWO-project	€ 1.877	52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 1.903
20 Nadelig saldo	€ 1.024	54 ZWO-project	€ 1.877
	€ 7.329		€ 7.329

BLOEMENFONDS

Inkomsten		Uitgaven	
B.d1 en .2 Collectes en giften	€ 265	B.c Uitgaven	€ 394
B.d3 Bijdrage diaconie	€ 129		
	€ 394		€ 394

ONDERHOUDSFONDS KERKHOF

Baten		Lasten	
K.d1 Vergoeding begrafenis	€ 1.075	K.c1 Onderhoud	€ 154
K.d4 Reserveringen	€ 675	K.c4 Afschrijvingen	€ 220
K.d3 en .5 Giften etc	€ 425	K.c9 Overige kosten	€ 0
		Voordelig saldo	€ 1.801
	€ 2.175		€ 2.175

DIACONAAL NOODFONDS

Baten		Lasten	
N.d1 Collecte	€ 124	N.c1 Algemene kosten (drukwerk)	€ 47
N.d2 Giften	€ 315		
		Voordelig saldo	€ 392
	€ 439		€ 439

DE DIAKONALE COLLECTE: SEPT.'18



Zondag 2 september: Collecte voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp aan mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze zich er samen met donateurs voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter. Het christelijk geloof is daarbij de motivatie en inspiratie. In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor beschikken ze over vaste teams. Daarnaast worden ze ondersteund door duizenden vrijwilligers.

Zondag 9 september: Collecte voor JOP-jeugdwerk. JOP (Jong Protestants) ondersteunt jeugdwerkers via de website jop.nl. Op deze website zijn honderden programma's en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.

Zondag 16 september: Collecte voor vredeswerk. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Zondag 23 september: Collecte voor de kerk in het Midden

Oosten. Het is inmiddels traditie om in september de najaarscollecte te houden: ‘Versterk de kerk in het Midden Oosten’. De kerken en de Christenen daar hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten kwamen de achtergebleven kerkleden samen om te bidden. Om hoop te houden, hebben de kerken,- in het gebied waar het christendom ooit begon-, onze hulp hard nodig. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop. Via de kerken krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Syrische christenen willen voorkomen dat er nóg meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken christenen terugkeren.

Zondag 30 september: Collecte voor ons ZWO-project: de Hand-

in-Hand Community in Ghana, een leefgemeenschap voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Nkoranza, Ghana. Het zijn jongeren, die ooit ergens in de steek gelaten zijn als gevolg van hun beperking en die in Hand in Hand een nieuw en veilig thuis gevonden hebben. Voor al deze bewoners geldt dat zij waarschijnlijk de rest van hun leven in de Community zullen blijven wonen, want er is in Ghana (nog) geen enkele vorm van vervolgzorg, ook niet voor (jong) volwassenen met een beperking. Er zijn ook jongeren met familie, die naar hen omkijkt en die in de buurt van Nkoranza woont of wat verder weg. De meeste van deze jongeren verblijven het grootste deel van het jaar bij Hand in Hand, zij gaan meestal alleen in de vakantieperiodes naar huis.

DIACONIE

MEDEDELING VAN DE DIACONIE

Op 7 juli hebben de gemeentes Bergeijk en Eersel een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd gehouden in de Ster. We zaten lekker buiten

onder de parasols en we hebben heerlijk gesnoept van fruit, pannenkoeken en drankjes. Het was heel gezellig. Het heeft nog een mooi bedrag voor ons ZWO-project (Hand-in Hand-Community in Ghana) opgeleverd: Na aftrek van de kosten bleef er ruim € 166,- over voor het goede doel. Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die deze activiteit mogelijk hebben gemaakt.

YV

REGIONAAL NIEUWS

De Protestantse Kerken
in de
Kempen
nodigen u uit

KempenKring

KEMPENKRING: Excursie naar Museum Klok & Peel

Datum : maandag 17 september 2018

Plaats : Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang : 14.00 uur

Coördinator : Jan Peelen en Liesbeth Kies

Kosten : € 15,00, inclusief koffie en
vlaai. Met museumjaarkaart
€ 8,00 Te voldoen bij de entree

van het museum aan de leden van de commissie.

Traditiegetrouw begint het nieuwe seizoen van KempenKring met een excursie. Dit jaar gaan we naar het Museum Klok & Peel in Asten voor een lezing en een rondleiding.

Het museum is gericht op twee thema's: klokken en beiaards. Hiervan bezit het museum de grootste collectie ter wereld en geeft informatie over het ontstaan, de geschiedenis en het maken van klokken. Achter elke klok zit een verhaal. Onze spreker / rondleider is Willy van Vlerken, een kenner op het gebied van luidklokken. Hij zal ons



deelgenoot maken van deze –vaak zeer interessante- verhalen. Ook over luidklokken uit ons eigen stukje van Brabant heeft hij sprekende voorbeelden. Van Vlerken is een begenadigd spreker en geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. Wij zijn blij dat hij ons wil rondleiden. Een excursie, die we zeer bij u kunnen aanbevelen. Zeker voor wie de klok heeft horen luiden en meer van de klepel wil weten...

Deelname is alleen mogelijk na vooraanmelding.

Aanmelden : Vóór zondag 9 september bij Jan Peelen of Ries Westeneng

jan.peelen@wxs.nl of tel: 0497-516806
fam.westwijk@hetnet.nl of 0497-575045

Vervoer is op eigen gelegenheid. Carpoolen graag zelf onderling regelen.

HEILIGE GEEST

Stiltecentrum Eindhoven Airport
Mirjam van Nie, luchthavenpastoraat

In de aankomsthal van Eindhoven Airport komen zeer veel verschillende mensen voorbij, met een grote variatie aan kleding. Ik zag twee mannen, in lange gewaden, met hoofddeksels op, die aan een omgekeerde bloempot doen denken. Hardop zei ik bij me zelf, “waar komen die nou vandaan?” De vrouw die naast me zat, zei “Belgrado, ze komen uit Belgrado, ik kom zelf ook uit Belgrado, ik zat met hen in het vliegtuig”. Deze mannen waren van de orthodoxe kerk, daar kwamen die hoofddeksels vandaan. Zelf was ze ook van die kerk. Ze vertelde over de orthodoxe kerk. Ik zei toen dat ik protestant ben. Toen zei ze, “orthodox of protestant, de Heilige Geest is er voor ons allemaal, die maakt verbinding tussen ons allemaal”. Ik zei, “ja dat geloof ik ook”. Wat bijzonder is het om op die plaats opeens over de Heilige Geest te spreken. De vrouw vertelde dat ze op bezoek was geweest bij familie, maar in Tilburg woonde. Ze wilde niet meer in Belgrado wonen, want in Tilburg was het veel fijner. Even later zag ik twee marechaussees, die probeerden een duif te vangen, die door de terminal vloog. Het lukte ze niet, en de duif fladderde vrolijk heen en weer. Zou dat ook met de Heilige Geest te



maken hebben gehad?

CHORAL EVENSONG IN DE CATHRIEN

Wanneer : zondag 16 september
Tijd : - **Lezing** : 16.00 uur
- **Evensong** : 17.00 uur
Waar : Eindhovense Stadskerk
Sint Cathrien
Info : www.capellavesperale.nl.



Op zondag 16 september starten wij ons Vesperseizoen met een bijzondere middag: om 16.00 uur doet dr Hanna Rijken de aftrap voor het nieuwe seizoen met een lezing over de Choral Evensong in Nederland. Dr Rijken is onlangs gepromoveerd op het proefschrift 'My Soul Doth Magnify, the appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch context'. Na de lezing volgt een korte pauze, waarna de Evensong om 17.00 uur aanvangt met als voorganger Hanna Rijken.

De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit het Anglicaanse Leesrooster: Exodus 18, 13-26 en Matteus 7, 1-14.

De gezongen Psalmen zijn deze keer twee selecties uit Psalm 119: 73-88 en 105-120 op chants van Alfred Madeley Richardson en Arthur Henry Mann (voor beide chants is de doxologie bewerkt door Ton Meijer).

De muzikale invulling van de Evensong is verder als volgt. Het Magnificat en Nunc Dimittis komen uit The Short Service van Orlando Gibbons. Het processielied is "Come, Holy Ghost". Het zondagslied is "Wees Gij mijn toevlucht" en het slotlied is "Guide me, o thou great Redeemer". Daarnaast wordt het anthem "Lord, make me to know" van William Byrd gezongen. De vaste gezongen gebeden zijn van Simon Mold, bewerkt door Ton Meijer.

De Evensong wordt geopend en afgesloten met orgelspel. Vooraf: Prelude, William Byrd (1543-1623) en Ground, Orlando Gibbons (1583-1625). Achteraf: Voluntary, Orlando Gibbons (1583-1625).

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van Kees Doevendans. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken. De voorganger is dr Hanna Rijken.

LANDELIJK NIEUWS



JAARVERSLAG N.B.G.: GROEIENDE STEUN BIJBELWERK

Veel animo voor Bijbel Basics, een toename van digitaal bijbellezen, en groeiende steun voor de missie. Dat zijn de meest opvallende feiten uit het Jaarverslag 2017 van het NBG en het VBG.

'Als we goed inspelen op wat er onder de mensen leeft, zien we dat de Bijbel nog steeds van grote waarde kan zijn voor wie erin leest', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Daarom hebben we in 2017 onder meer een nieuwe kindernevendienstmethode gepresenteerd: Bijbel Basics. Daarmee brengen we 200 essentiële bijbelverhalen dicht bij kinderen van 4-12 jaar. Binnen enkele maanden na de lancering abonneerden bijna 3.000 kinderdienstleiders zich op deze methode.'

Eigen fondswerving

De steun voor de missie van het Bijbelgenootschap – de Bijbel dichtbij brengen – is onverminderd groot. Voor het tweede jaar op rij groeiden de inkomsten uit eigen fondswerving: van 6,9 miljoen euro in 2016 naar 7,2 miljoen in 2017, op een totaal bedrag aan inkomsten van 7,6 miljoen. 'We merken dat mensen zich langer aan ons verbinden en bereid zijn meer te geven', aldus Rieuwerd Buitenwerf. 'Dat stemt dankbaar.'

Digitaal bijbellezen

Digitaal bijbellezen wordt steeds belangrijker. Het aantal accounts op de (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 678.000. Ook voor de digitale leesplannen, bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen, groeide de belangstelling: van 18.000 naar 43.000 lezers.

Het platform debijbel.nl trekt internationaal de aandacht. Het Fins Bijbelgenootschap nam de techniek ervan over en lanceerde in 2017 een Finse versie van deze site.

Het volledige jaarverslag en een verkorte versie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Grete Polak-Ruys, Eersel, Tel: 515342

2018

Prinsjesdag	(di.) 18 september
Begin wintertijd	(zo.) 28 oktober
Laatste zondag kerkelijk jaar	(zo.) 25 november
Eerste Adventszondag	(zo.) 2 december
Kerstmis	(di. + wo.) 25 + 26 december
Oudjaar	(ma.) 31 december



Productie van deze Verbinding: Marieke v/d Wilk en Nolda Straatman

Predikant van de Gemeente

Ds. M.G. de Vries

tel.: 0497 – 84 76 17

e-mail: dominee@pkn-eersel.nl

Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel

www.pkn-eersel.nl

e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

Nummers om te onthouden

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL70 RABO 01135 09 650

RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942

Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL48 RABO 01135 06 554

RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009