

de Verbinding



Protestantse Gemeenten in de Kempen

Hoogeloon-Eersel
nr. 6 - juni 2017

Geest van Liefde

O Geest van liefde en vertrouwen
laat ons elkander toch verstaan
zodat wij op Uw wijsheid bouwen
in liefde tot de ander gaan.

Het Pinkstervuur niet in ons doven
het hart in warme gloed ontspringt
en zingend met de Geest van boven
getuigen dat het hier begint.

O Geest, getuigend van die vrede
laat ons toch vredestichters zijn
verlangend naar die toekomst heden
van leven in Uw zonneschijn.

Wil ons met Uw genâ omgeven
van U de Vader en de Zoon
in Liefde met de Geest verweven
straks eeuwig juichen voor Uw troon.

Amen, ja, Amen, het zal waar zijn
het is zo zeker en gewis
dat eeuw'ge vreugde ons ten deel valt
voor altijd Uw vergiffenis.

Tekst: Petra Groeneveld

Melodie :De dag door Uwe gunst ontvangen LbvK : 393

MEDITATIE

Pinksteren

Alweer enige tijd geleden volgde ik tussen Pasen en Pinksteren een training van een week voor predikanten en pastores. Jacqueline was een van de zes theologen die bij mij in de groep zaten.

Op haar verzoek besteedden we de bibliodrama - middag aan het Pinksterverhaal. (voor wie er onbekend mee is: bibliodrama is het verbeelden van een bijbelverhaal)

‘Ik kan me er niets bij voorstellen’ zei ze. ‘Bij wat daar gebeurde op die bewuste Pinksterdag. Ik kan me er niets bij voorstellen, en ik hoor er niet bij.

Ik hoor niet bij die discipelen die geraakt door de Geest het geloof gaan uitdragen. Die uit hun binnenkamer komen en gaan verkondigen dat God liefde is, dat die liefde sterker is dan de dood. Dat Jezus leeft en ons door zijn Geest in vrede laat leven. Ik ben dan wel pastor, maar geen preker. Ik kan het niet en ik wil het niet. Zo verkondigen voelt niet als van mij.’

De casus was helder. Het bibliodrama begon.

We waren maar met z'n zessen, dus er waren behalve Jacqueline nog vijf discipelen, toevallig allemaal vrouwen. Wij, de vijf overige leerlingen, gingen bij elkaar zitten, zoals in het bijbelverhaal. Ergens binnen, in een kring. Jacqueline en de bibliodrama leider bleven buiten. We spraken over Jezus. Over wat er was gebeurd, over hoe Hij achteraf moest hebben geweten welk risico Hij nam. Over hoe we Hem als zijn leerlingen verschrikkelijk misten, dat ook. En ja, we vertelden elkaar over die wonderlijke verschijningen van de laatste tijd, zo echt, zo levend was Hij aan ieder van ons verschenen. Wat we daarvan moesten denken? Dat het in ieder geval onmogelijk afgelopen kon zijn nu. Zijn dood was niet het laatste geweest. Bij God, nee.

‘Zullen we er eens bij gaan zitten?’ Vroeg onze begeleider aan Jacqueline. ‘Het lijkt best een aardig groepje’. Zo geschiedde. Ze werd als vanzelf opgenomen in het gesprek dat verder ging over de vraag hoe het nu vervolgens moest met ons, zo zonder Jezus zichtbaar en tastbaar in ons midden.

Toen zei Petrus opeens, of nee, het was Jacobus: ‘Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga vissen! We kunnen hier niet eeuwig zitten praten en verhalen ophalen, ik heb een gezin om voor te zorgen’.

En de een na de ander stond vervolgens op, om te gaan doen wat bij haar paste, Petrus ging preken en een kerk bouwen in Rome, Jacobus dus vissen, Mattias, die nieuwe, die in de plaats van Judas was gekomen, die ging schrijven.

‘En jij Jacqueline, wat kun jij goed?’

'Jacqueline kan schitterend dansen', zei iemand. 'Ja! Da's waar, hebben we vanmorgen nog ervaren, hoe was ook al weer die melodie?' Een ander begon te zingen en daar gebeurde het. Ze danste.

Ze danste, heel verstild, heel ingetogen. Wij stonden op, dansten voorzichtig mee terwijl de tranen over haar wangen stroomden. Als dat geen verkondiging was. Helemaal in haar eigen taal. Dit was Babel omgekeerd! Het maakte op ons allemaal diepe indruk.

Nooit heb ik meer zo intens Pinksteren beleefd.

Marie-Jantien Kreeft

NOTITIES uit de KERKENRAADSVERGADERING van 2 mei 2017

Deze vergadering bestaat uit twee delen: eerst een gezamenlijke vergadering met het College van Kerkrentmeesters en daarna de gebruikelijke vergadering.

De gezamenlijke vergadering met het CvK is nodig omdat een besluit genomen moet worden over het opheffen van het sinds 1983 bestaande recht van opstal op het perceel grond aan de Hoofdstraat 68 in Hoogeloon. Het kerkgebouw in Hoogeloon huren we van de Maatschappij van Welstand. Als gevolg van ons besluit om na 21 mei geen diensten meer te houden in Hoogeloon heeft het CvK de huur opgezegd. De consequentie is dat we daarmee ook afzien van het recht van opstal op het perceel (lees De Overloop) en dit moet in een notariële acte worden vastgelegd. Het besluit kan natuurlijk zonder veel discussie genomen worden. Belangrijk is dat de Rentmeester van de Maatschappij, dhr. E. Vinke, gezegd heeft dat we van de inventaris en het serviesgoed mee kunnen nemen wat we kunnen gebruiken. De Maatschappij zorgt dat de rest afgevoerd of verkocht wordt.

Daarna volgt de gebruikelijke vergadering. Het is geen vergadering met grote discussie punten, maar wel met veel zaken die nu eenmaal geregeld moeten worden.

Bij de terugblik op de diensten constateren we dat viering rond de tafel een goed idee is als de groep deelnemers klein is, zoals op Witte Donderdag. Maar liever zien we natuurlijk een volle kerk en dat was het geval met Pasen. Zoals ds. Van der Wal zei: "de Paasliederen gingen door het dak heen".

De nieuwe formule voor de ontmoetingsavonden (een bijeenkomst voorafgegaan door een simpele maaltijd) slaat kennelijk aan. Zowel voor 9 mei als voor 15 mei hebben zich heel wat mensen aangemeld.

De laatste dienst in Hoogeloon op zondag 21 mei begint vorm te krijgen. Het wordt een dienst met een speciale liturgie. Charlotte van Nispen (cello) en Olga Bierens de Haan (dwarsfluit) zullen de dienst muzikale luister bijzetten. Na afloop gaan we in processie met Statenbijbel en Avondmaalsstel naar Eersel, waar de dienst in de kerk wordt afgesloten.

De diaconie heeft besloten (samen met de diaconie van Bergeijk) om nog een jaar door te gaan met Madamfo, zij het met een ander project. Daarover zult u elders meer lezen.

Veel nieuws over het beroepingswerk kon nog niet gemeld worden. Enkele reacties zijn al binnen, maar de advertentie staat nog open tot 8 mei. Daarna kan de balans opgemaakt worden en kan het eigenlijke werk van de beroepingscommissie beginnen.

Een punt waar we ons zich zorgen over moeten maken is de samenstelling van de kerkenraad. Dit jaar verliezen we vier kerkenraadsleden: Roely Brouwer in januari, Maarten Wijrdeman in april, Erica Vaarkamp in september en Pia Schouten eind van dit jaar. Het werk blijft hetzelfde, maar moet over steeds minder schouders verdeeld worden. Er zijn vacatures voor ouderling, kerkrentmeester en diaken. We gaan proberen om nieuwe mensen te vinden. Ik hoop dat ook u wilt nadenken over uw verantwoordelijkheid in deze.

Jan Peelen

Voorzittersoverleg PKN de Kempen



Nadat eind maart een laatste hobbels was genomen (door het RCBB te vragen om 2.6 FTE predikant in vaste dienst te mogen beroepen in plaats van de eerder toegezegde 2.5 FTE) is begin april de gezamenlijke advertentie geplaatst.

De eerste reacties komen binnen; belangstellenden kunnen reageren tot 7 mei. Daarna zal de Coördinatie Commissie de reacties doorgeven aan de lokale beroepingscommissies, op basis van de voorkeur die kandidaten aangeven in hun brief. Wat dat betreft is het nu dus even rustig wachten en aanzien hoeveel reacties er komen.

In het voorzittersoverleg hebben we ook gesproken over de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor predikanten die straks gedeeltelijk een tijdgebonden contract krijgen. Dit is uitgezocht door één van onze kerkrentmeesters. Er

lijken goede mogelijkheden te zijn om de rechtspositie zodanig te regelen dat voor de nieuwe predikanten *alle secundaire arbeidsvoorwaarden* gelden die horen bij een vaste aanstelling.

Er is verder niet veel te bespreken in deze vergadering. Wel zijn er enkele nieuwtjes:

- De tijdelijke predikant van Veldhoven, ds. Gerdien Neels, heeft een beroep ontvangen en aangenomen naar Hoofddorp. Het betreft een verbintenis voor 50% voor een periode van 2,5 jaar. Zij zal per 1 mei in Hoofddorp aan het werk gaan. De bevestiging zal in juni plaatsvinden. Gerdien zal haar contract bij ons, dat tot eind augustus loopt, afmaken.
- Op Hemelvaartsdag is er een gezamenlijke kerkdienst van Veldhoven en Valkenswaard samen.
- De kerk in Hoogeloon zal worden teruggegeven aan de Maatschappij van Welstand en niet meer worden gebruikt voor kerkdiensten.
- En in Valkenswaard zal met Pinksteren een gezin uit Ghana een belangrijke rol spelen in de kerkdienst. Het wordt een muzikale en feestelijke dienst waarin ruimte is voor zang en dans.

Namens het voorzittersoverleg, Cees van der Marel (Waalre).

HEMELVAARTSDAG, 25 MEI

Dit jaar is de **viering in de gemeente Bladel**. (van Dissellaan 3, Bladel)

Voor de **kerkdienst**, die om **10.00 uur**

begint (en ook na afloop) willen wij gezellig een kopje thee of koffie drinken met wat lekkers erbij en wij laten ons graag verwennen en verrassen met verschillende lekkernijen. Als iedereen probeert een traktatie (iets wat je zelf heel lekker vindt) mee te nemen voor bij de koffie, kan dit gedeeld worden met de anderen en is het voor iedereen een verrassing wat er op tafel komt.

“De Dissel” (naast de kerk) is vanaf 9.15 u open en de eerste koffie staat klaar om 9.30 u, iedereen is rond die tijd van harte welkom. Ook na de dienst is er gelegenheid om nog een keer koffie te drinken.





Kempendienst

Hoe een leven loopt

Zondag 11 juni

Aanvang 10.00 uur

In de Eikenburg !!

Eikenburg 10 5521 HZ

Eersel

Voorganger: Ds. Vijko Top

Muziek o.l.v. Tom Brouwer

We willen u van harte uitnodigen

voor deze mooie dienst.

Na afloop koffiedrinken

Welkom!



DE DIAKONALE COLLECTE JUNI 2017

Pinksteren 4 juni: Zendingscollecte voor kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua (IBAN: NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek).

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Vaak komt er maar 2x per jaar een priester langs. Het eigenlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan door leken met beperkte kennis van de Bijbel en theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw waardoor zij hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Omdat veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie leert Teyocoyani kerkleden óók hoe zij met conflicten kunnen omgaan en kunnen omzien naar elkaar en anderen in hun omgeving. In 2017 wil Teyocoyani graag in 40 gemeenten trainingen geven. Een 2-daagse bijbelstudie in een dorp kost 6 euro p.p. Met deze collecte maakt u dit mogelijk.

Zie www.kerkinactie.nl/kerknicaragua.

Zondag 11 juni: Kempendienst in Duizel. Collecte nog onbekend. *Zie info Kempendienst.*

Zondag 18 juni: Collecte binnenlands diaconaat “Help asielzoekers die terug moeten” (IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat zomer). Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Zij hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in het land van herkomst. Daarom biedt Stichting INLIA praktische hulp en juridische- en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de Stichting ook een **Terugkehrhuis**. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op hun terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in het land van herkomst en om voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk en - zo nodig - ook voor gezondheidszorg en scholing. Wanneer terugkeer écht geen optie is, zet INLIA zich er óók voor in, dat zij toch in Nederland kunnen blijven. Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang. Zie

www.kerkinactie.nl/terugkehrhuis.

Zondag 25 juni: Collecte voor ons ZWO-project t.b.v. “Madamfo” (IBAN: NL 82 ABNA 0402 478 177 t.n.v. Stichting Madamfo te Tuil). “Madamfo” betekent “mijn vriend”. Doel van de Stichting is hulpverlening aan projecten in Ghana

op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs; zoals een ziekenhuis, een studiefonds voor scholieren van een basisschool én voor studenten, én steun aan “de Hand-in-hand Community”. De bestuursleden doen hun werk gratis en reiskosten zijn voor eigen rekening. Alle projecten voert de stichting uit in nauwe samenwerking met de bevolking. De inbreng vanuit Ghana is het belangrijkste uitgangspunt bij het selecteren van projecten. Zie www.madamfo.com

Namens de diaconieën van Bergeijk en Hoogeloon-Eersel van harte bij u aanbevolen,

Adriana Maes

CHORAL EVENSONG IN DE CATHRIEN

Wanneer : zondag 18 juni
Tijd : 17.00 uur
Waar : Eindhovense Stadskerk
Sint Cathrien



Evensong in de Cathrien! Zondag 18 juni valt de maandelijkse Evensong samen met Vaderdag. Misschien dat het tijdstip van 17.00 uur in ons voordeel werkt: vader kan immers dan wat langer van een ontbijt op bed genieten. De lezingen zijn uit Deuteronomium 10:12 - 11:1 en Handelingen 23: 12 – 35. De oudtestamentische oproep heeft aan actualiteit niets ingeboet: handel zonder aanzien des persoons, wees integer en onomkoopbaar, doe recht aan weduwen, wezen en vreemdelingen en behandel hen met liefde. Zo behandelt de Eeuwige (of dat nu een Vader of Moeder is, laat ik graag in het midden) ons mensen immers ook? Wat een prachtig thema voor Vaderdag! Het anthem “Praise the Lord” van John Blow. Behalve dit anthem zingt de Capella Vesperale de vaste gebeden voor de Evensong op een zetting van Apleward, Psalm 42 en 115 en het Magnificat en Nunc Dimittis uit “The third service” van Philip Moore. De samenzangliederen zijn het processielied, “To Thee, o Lord”, het zondagslied “Dankt, dankt nu allen God” en het slotlied “King of Glory”. De Evensong wordt geopend en afgesloten met toepasselijk orgelspel. De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van Esther Sijp. Het orgel wordt bespeeld door Jan van de Laar en de voorganger van de viering is René Wilmlink. Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar de website www.koorvespers.dse.nl. Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op www.koorvespers.dse.nl .

Ted Neeley:

'Ik was bang dat ik het geloof van mensen kapot zou maken'

Ted Neeley speelde Jezus voor het eerst in 1973, in de film 'Jesus Christ Superstar', en daarna nog 5000 keer. Wat maakt dat hij daar al die jaren mee door ging? Hoe ziet hij Jezus en wat heeft hij met de Bijbel?

'Ik geniet van elke seconde dat ik Jezus speel', zegt Neeley. 'Spelen is voor mij avond aan avond een spirituele ervaring. Het is een worship, een viering. Ik geniet van elke seconde. Straks speel ik in Italië en begin mei nog in Rotterdam. Overall waar ik speel, voel ik dat de zaal een geestelijke connectie heeft met het Universum. De mensen kennen de liedjes misschien wel beter dan wijzelf als spelers. Elk optreden is een viering, een soort kerkdienst. Ik voel de spirituele energie van het publiek. Daar gaat mijn haar meteen aan het begin al van overeind staan. Echt, een wonderlijke ervaring.'

Vervullend

'Miljoenen mensen hebben een mening over Jezus, het zou doodeng zijn Jezus te spelen. Daarom deed ik auditie als 'Judas'. Maar de regisseur kwam naar me toe, omarmde me en zei: "Geweldig, je mag morgen terugkomen en dan speel je Jezus." Daar had ik geen seconde aan gedacht. Hij zag iets in mij waarvan ik niet wist dat ik het in me had. Ik was een rock 'n roll drummer uit Texas die hoge noten kan zingen, meer niet. Dacht ik. En ik was doodsbenuwd om Jezus te spelen. Moest ik het wel doen, vroeg ik me af, juist vanwege m'n geloof in hem. Misschien was ik een blasfemist omdat ik deed alsof ik Jezus was. Ik was bang dat de mensen dat zouden denken, of dat ik de oorzaak zou worden dat mensen juist niet meer zouden geloven in Jezus. Ik was bang dat ik het geloof van mensen kapot zou maken. Een vriend zag me ermee worstelen en zei: "Omarm jouw Jezus". Hij bedoelde: "Jij hebt de Bijbel meegekregen en je hebt Jezus persoonlijk aangenomen. Je weet dus waar het verhaal om draait. Neem die rol aan!" Zo is het begonnen. En ik popel om weer te mogen spelen, vanavond. Het is de meest vervullende ervaring in mijn hele leven. Talloze mensen kwamen naar me toe om te vertellen hoe hun leven ten goede veranderd is door de film.'

Bron: Interview van Peter Siebe met Ted Neeley. Lees het hele interview op: <https://www.bijbelgenootschap.nl/ted-neeley-was-bang-geloof-mensen-kapot-zou-maken/>

Contactpersoon: Grete Polak

Predikant van de Gemeente

Vacature

Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel

www.pkn-eersel.nl

e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

Scriba van de Kerkenraad

Dhr. J.G.J. Peelen

Postbus 162, 5520 AD Eersel,

e-mail: scriba@pkn-eersel.nl

Nummers om te onthouden

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel IBAN: NL70 RABO 01135 09 650

RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942

Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL48 RABO 01135 06 554

RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009