



de Verbinding



Protestantse Gemeenten in de Kempen

Hoogeloon-Eersel

nr.9 – september 2017

De tuin van de pastorie

sinds enkele weken woon ik in de oude pastorie van Hoofddorp. Dat is wel even wat anders dan mijn studentenkamertje in Leiden. Graag geef ik u een inkijkje in onze tuin. Want onze tuin is een heuse pastorie-tuin. Het doet me denken aan het paradijs, aan Adam en Eva.

Niet alleen omdat hij erg groot is, maar vooral omdat hij heel wild is. Jaren lang heeft er niemand wat aan de tuin gedaan. Daardoor staan de planten schots en scheef, is er allerlei onkruid ontsprongen en kun je er moeilijk doorheen lopen. Maar het is groen, kleurrijk en wie goed kijkt ontdekt langzaam allerlei vruchten; appels, pruimen, besjes, aardbeien. De vogels vinden het er fijn. Veel musjes, soms duiven en van die groene papegaaien die opeens in Nederland te vinden zijn. Maar ook andere dieren: beien, vlinders, libellen en muizen. Gek genoeg altijd met z'n tweeën. Je ziet geen dier alleen in de tuin. Het is er vredig en rustig. Vooral tegen de avond. Als de auto's en de vliegtuigen zwijgen en kikkers en krekels gaan zingen. Een tuin die niet glad te strijken is. Een tuin die je stil maakt en je weer doet beseffen hoe mooi de natuur kan zijn.

Aan de rand staat een klein boompje. Ik weet weinig van planten en ben de naam alweer vergeten. Maar hij doet me op een of andere manier telkens aan de kerkvader Augustinus denken. Want in mijn hoofd was het onder zo'n soort boom, dat Augustinus vol vertwijfelen en wanhoop neerstreek. En het was onder zo'n boom dat hij God om hulp vroeg en ineens een stem hoorde die zei 'neem en lees'. Augustinus nam de Bijbel en begon te lezen. En het veranderde zijn leven ingrijpend.

Neem en lees, dat klinkt er in deze paradijselijke tuin. Een mooie groet voor de vakantie, die op moment van schrijven over enkele uren voor mij aanvangt. En lezen zal ik! Maar het zijn misschien ook wel de woorden om u toe te wensen voor komend seizoen.

Neem en lees. Vergeet niet om af en toe een boom te zoeken. Te genieten van de stilte en de natuur. En te luisteren naar de stem die ook tot u spreekt.

Alle goeds!

Ds. Gardien Neels.

Notities uit de kerkenraadsvergadering van 2 augustus 2017

De vergadering begint met het voorlezen van de brief die Bernhard Luiting gestuurd heeft aan de kerkenraad. Daarin deelt hij mee dat zijn medische problemen het hem in toenemende mate onmogelijk maken om zijn functie binnen de kerkenraad naar behoren uit te voeren. Hij verzoekt de kerkenraad daarom om hem te ontheffen van zijn met Gods hulp opgenomen taak.

Hoewel we dit aan zagen komen is het toch een grote schok. Te meer omdat we weten met hoeveel teleurstelling en pijn hij deze beslissing genomen heeft.

We willen hem bedanken voor de inzet waarmee hij ondanks zijn beperkingen zijn taak als kerkenraadslid uitgevoerd heeft.

Daarna vertelt Erica dat Karel Gerritsen toegezegd heeft de vacature voor ouderling in Hoogeloon en Casteren te willen invullen. Wat bijzonder: een ouderling ontvalt ons en een nieuwe komt onze kerkenraad versterken! Daar zijn we dan ook blij en dankbaar voor. Graag zouden we zien dat ook de diaconie versterking krijgt. Zegt het spreekwoord niet: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’?

Op zondag 17 september in een dienst geleid door ds. Hans van der Wal zullen de drie nieuwe ouderlingen bevestigd worden: Karel Gerritsen, Jan Sanderse en Bram Voortman. In deze dienst zal Erica Vaarkamp losgemaakt worden uit haar ambt.

We blikken terug op de gezamenlijke vergadering op 24 juli van de kerkenraden van Bergeijk en Hoogeloon-Eersel met onze consulent ds. Tineke Boekenstijn en leden van de beroepingscommissie. Doel is om beide kerkenraden te informeren over de voortgang van het beroepingsproces. Een tweede doel is om de samenwerking tussen beide kerkenraden uit te breiden. We zouden de toekomstige dominee niet meer twee kerkenraadsvergaderingen willen laten bezoeken, maar één gezamenlijke. De vraag komt aan de orde: wat kunnen we beter gezamenlijk doen en wat beter apart. De kerkenraden tellen minder leden dan voorheen, maar het werk is niet minder geworden. We blijven twee aparte gemeentes, maar we willen zo efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse kerkenraadsleden. Het was een gesprek in een constructieve en plezierige sfeer.

We kijken ook met veel plezier terug op de Madamfo barbecue van 29 juli. Een zeer geanimeerde bijeenkomst die begon met een goed verhaal van de voorzitter Wim Levens over wat de stichting Madamfo doet in Ghana en hoe dat werk zich steeds meer uitbreidt. De opkomst was erg goed, jammer dat er maar 2 personen uit Bergeijk waren. De diaconie aangevuld met de familie Sanderse had er alles aan gedaan om het de aanwezigen aan niets te laten ontbreken. De opbrengst voor het goede doel mag er zijn: € 240 netto!

En de blik vooruit en wel naar zondag 8 oktober. Dat is de zondag van de paardenrally Eersel-Postel. We kunnen nu niet meer uitwijken naar Hoogeloon zoals voorheen. De rally verplaatsen gaat ook niet. Maar gelukkig zijn we die zondag welkom in Bergeijk, waar de ook bij ons goed bekende ds. C. Koreneef zal voorgaan. Een goed contact met je burens is belangrijk!

Op de agenda staat ook een discussie over de voorgestelde verandering van de kerkorde in verband met 'Kerk 2025'. Door vereenvoudiging van de kerkstructuur en regels wil de Protestantse Kerk de krimp van menskracht en bestuurskracht opvangen. De meeste verruimingen in de kerkorde worden door ons verwelkomd, met name de introductie van nieuwe categorieën leden zoals gastleden en vrienden, de introductie van de 'diaconale rentmeester' en hoe om te gaan met (te) kleine kerkenraden. De resultaten van onze discussie geven we door aan de classis.

Tot slot

- De Paaskaars 2016 gaat naar Bernard Luiting
- De nieuwe loper in de kerk, de inloopmat en de vloerbedekking in de consistorie zijn in het algemeen goed ontvangen. De interieurcommissie heeft nog meer wensen op haar lijstje.
- De vraag wordt gesteld: moet de naam van onze gemeente veranderen nu de kerk in Hoogeloon niet meer door ons gebruikt wordt. Conclusie: een naamsverandering gaat niet zomaar en willen we nu ook niet. De naam van onze gemeente blijft: Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel.

Jan Peelen

Beste medegemeenteleden,

Niet vaak heb ik de afgelopen jaren een stukje in de Verbinding geschreven, maar nu ik aftreed als jullie voorzitter, wil ik graag iets met jullie delen over de afgelopen jaren.

Er is wel een en ander gebeurd, terwijl gelukkig de indruk is dat alles zijn gewone gang gaat; niets bijzonders, elke zondag dienst, elke zondag koffie. De mensen die voor de zaken zorgen, de koster, de koffiezetters, de ouderlingen van dienst, de collectanten, ach, die doen gewoon wat er van hen verwacht wordt. En wij allemaal willen best inspringen als er wat gedaan moet worden; geld tellen, afwassen, schoonmaken en wat er ook maar gevraagd wordt. En we dragen niet alleen allemaal een steentje bij, maar ook euro's. Dit is allemaal ontzettend waar en als ik eigenlijk best trots ben op onze gemeente, hoor ik mijn oma zeggen: dankbaar zijn hoor.

Elke zondag beginnen we de dienst met een moment van stilte, waarin we ons voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. De ontmoeting met God is een groot ding, maar in de ontmoeting met elkaar ervaren we soms Zijn aanwezigheid. Niets nieuws, maar ook hier past stille dankbaarheid.

Ik begon dit stukje met het idee om wat mijlpalen te schetsen en ik meende iets te moeten zeggen over het ontstaan van de combinatie en de samenwerking met Bergeijk. Hoeveel overleg er nodig was, hoeveel enthousiasme er ontstond en hoeveel teleurstellingen er soms ook waren. Nu staat er toch een kerkelijke organisatie die voorbereid is op de toekomst. Ik wil hier volstaan met de hoop dat over een tijd die samenwerkingsverbanden net zo gewoon zullen zijn als de samenwerking tussen de Gereformeerden en de Hervormden nu is.

Nu ik weer een gewoon medegemeentelid ben zonder bijzondere organisatorische verantwoordelijkheden, dank ik jullie allen voor jullie steun en welwillendheid, waardoor het niet opviel dat mijn functioneren vaak verre van volmaakt was. Ik wens de nieuwe kerkenraad het zelfde toe en mijn steun krijgen ze bij voorbaat.

Erica Vaarkamp

Voorzittersoverleg van de combinatie de Kempen

Op 13 juli 2017 was er het laatste overleg met de voorzitters van de combinatie de Kempen voor het zomerreces. Het overleg vond, qua temperatuur, plaats in tropische sferen in de Muziekschool Art4You, het tijdelijke onderkomen van de gemeente Veldhoven.

Aandachtspunten voor de (nabije) toekomst.

Tijdens dit agendapunt wordt met elkaar uitgewisseld wie de websites binnen de diverse gemeenten verzorgen (de zogenaamde webmasters) en wat er zoal op te vinden is. Het blijkt redelijk divers te zijn. De voorzitters geven elkaar de opdracht om de website op de kerkenraadagenda te zetten en de navolgende vragen te stellen (willekeurige volgorde). Waar dient de website voor? Wat moet er op staan? en Wat is onze doelgroep? Hierbij ligt het voor de hand dat de verschillende webmasters met elkaar in contact worden gebracht en tot samenwerking komen.

Beroepingsproces.

Iteke Vos (voorzitter van de coördinatiecommissie (CC)) praat de vergadering bij.

Alle eerste contacten zijn geweest en de gesprekken zijn in volle gang. De CC is al druk aan het puzzelen. De vakantieperiode zorgt wel voor enige vertraging. Naar verwachting kan medio september het definitieve plaatje gepresenteerd worden.

Uitwisseling van informatie:

een vast agendapunt op elke vergadering. Ds. Beate Rose, werkzaam bij de RSZK wordt op 27 augustus verbonden gemeente Veldhoven.

In Waalre wordt, ten behoeve van de toekomst, de keuken verbouwd.

Kempen TV heeft een rapportage gemaakt over de sluiting van de kerk te Hoogeloon. Een korte versie hiervan is nog op YouTube te vinden. De langere versie is in week 29 op Kempen TV te zien geweest.

De volgende vergadering is op 7 september en zal in Valkenswaard worden gehouden.

Henk Luijmes

Omzien naar elkaar

Zoals beloofd in de vorige Verbinding, ook nu in die van september een stukje over de bestemming van de bloemen uit onze zondagse erediensten.

Tussen 18 juni en 6 augustus kregen mevr. Mieke Plaisier, mevr. Marina Janssen, mevr. An Valbracht, mevr. Jos Cordewinders en dhr. Bernard Luiting de bloemen als teken van meeleven bij hun ziekzijn.

Mevr. Adriana Maes (diaken), Dhr. Jan Sanderse (beheer begraafplaats) en dhr. Jan Castelijns (organist) gaven we na afloop van de dienst de bloemen mee als dank voor het vele werk dat zij voor onze kerkelijke gemeente doen.

U zult het ook in het verslag van onze scriba kunnen vinden, maar als ouderling wil ik u ook mede delen, dat ik heel blij ben dat dhr. Karel Gerritsen in september bevestigd wordt als nieuwe wijkouderling voor Hoogeloon, Casteren e.o.!

Met hartelijke groet,

Leny Voortman

Vluchtelingen,

Vandaag was ik als coördinator van de vluchtelingen werkgroep te gast bij de vergadering van de diaconie. U weet misschien dat wij, via de diaconie, een kraamcadeautje geven als er een baby geboren is. Ook krijgen de statushouders die dat jaar nieuw binnengekomen zijn in Eersel met kerst een kerstpakket. Soms krijgt een statushouder een lening als de nood heel hoog is.

In de Klepel vergaderen de vrijwilligers van de werkgroep. Maandagochtend geven vrijwilligers Nederlandse les en enkele keren in de week wordt er door een professioneel instituut inburgeringscursus gegeven. En Grete knijpt een oogje dicht als de regels niet helemaal in acht genomen worden. U ziet, onze gemeente heeft contact met de statushouders.

Toch vonden we vanmiddag dat we misschien meer zouden moeten doen. Is de vreemdeling in onze steden welkom en hoe laten we hem/haar dat weten? Als we de verhalen horen van de mensen, dan voelen we des te harder: hoe kunnen we hen helpen? Dichtbij beginnen, vonden we. En proberen het contact niet een op een te laten blijven, maar met meer mensen gezamenlijk iets te doen.

Dichtbij: er zijn al enkele contacten. De mensen die iets voorlazen met kerst in de dienst, Ali, die regelmatig bij ons in de kerk komt en er zijn nog wel meer contacten.

Gezamenlijk iets doen: We weten via Joke Hekkebus dat Ali familieleden over heeft. De diaconie wil hen en een paar gemeenteleden uitnodigen op een broodmaaltijd. Wie weet of een van de genodigden het stokje overneemt en Ali (of een andere statushouder) samen met een ander gemeente-lid ook een keer uitnodigt op de koffie.

Er is vast wel meer creatiefs te bedenken. Ieder wil zich graag nuttig voelen en een groot probleem van de statushouders is dat zij zich niet nuttig kunnen maken. Iemand zei mij eens: ik moet altijd *dank u wel* zeggen, maar er is nooit iemand die *dank u wel tegen* mij moet zeggen. Kunnen de ons bekende statushouders ons ergens bij helpen? Een gezamenlijke actie is op het kerkhof, collecteren, brood uitdelen bij avondmaal, rondbrengen van de Verbinding, met iemand wandelen in een rolstoel....

Overigens heeft de werkgroep vluchtelingen nog steeds behoefte aan vrijwilligers. Ook taalcoaches zijn nodig. Ook zou de werkgroep graag voor elke familie een soort gastouder hebben om contact te hebben als boven omschreven.

Erica Vaarkamp

Een plezierige bijeenkomst

Er was heel veel belangstelling voor de BBQ met zomerborrel op 29 juli jl. Wim Levens, voorzitter van de stichting Madamfo van ons ZWO project, bracht ons in een onderhoudende presentatie op de hoogte van de ontwikkelingen in het hospitaal. De studenten die financieel worden ondersteund, doen het goed en zijn verhaal over Josef, kind uit een traditioneel vissersgezin met zijn talenten, maakte voor ons weer duidelijk hoe belangrijk onze steun is geweest voor dit project.

De onderlinge contacten daarna waren aangenaam en plezierig en de BBQ met diverse verse salades werden stevig aangesproken. De netto-opbrengst voor Madamfo is € 240.-, een prachtig resultaat. Allen die daaraan hebben bijgedragen én aan de bijeenkomst, hartelijk dank!

Pia Schouten

Kerkebalans 2017

Volgens de huidige stand van zaken is er voor de instandhouding van onze kerk voor 2017 € 40.956 toegezegd. Dat is een geweldig bedrag. Daar staat tegenover, dat we dachten voor een sluitende rekening € 45.195 nodig te hebben. Het goede nieuws is, dat van het beloofde bedrag 64,6% voldaan is, terwijl er nog geen acht maanden van het jaar verstreken zijn.

Als dit bericht voor u persoonlijk een boodschap inhoudt, zien we daar graag het blijk van.

Hans Rooda, kerkrentmeester

EXCURSIE Nationaal Monument Kamp Vught

Datum: woensdag 20 september 2017
Plaats: Lunettenlaan 600, Vught
Aanvang: 13.45 uur, rondl. start om 14.00 uur.
Coördinatoren: Jan Peelen, jan.peelen@wxs.nl
Ries Westeneng, fam.westwijk@hetnet.nl



We beginnen het nieuwe seizoen van Kempenkring met een excursie naar het Nationaal Monument Kamp Vught, zoals het voormalig naziconcentratiekamp thans heet. Hier wordt de herinnering levend gehouden aan de geschiedenis van het kamp en de slachtoffers. Ook actuele vormen van discriminatie, vooroordelen en racisme worden getoond.

Het museum bevat een binnen- en buitengedeelte. We beginnen met een rondleiding en daarna kunnen we op eigen gelegenheid het buitengedeelte bezichtigen.

‘Herdenken is nadenken’ is de samenvatting van de missie van het museum. Wij verwachten dat het een indrukwekkende ervaring zal zijn.

Programma:

13.45 uur ontvangst

14.00 uur Rondleiding met gids

We vertrekken weer tussen 16.00 en 16.30 uur.

Eigen vervoer.

Kosten: € 8,50 euro p.p. voor entree/gids/koffie of thee.

Op vertoon van museumjaarkaart € 3,50 reductie

Aanmelden voor 14 september 2017 bij Jan Peelen of Ries Westeneng.

‘De vier evangeliën’

Spreker: Alex van Heusden
Plaats: Protestantse Kerk,
Markt 38, Eersel
Datum: Dinsdag 3 oktober 2017
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 6,00 pp
Coördinator: Jan Peelen



De bekende vier evangeliën zijn alle geschreven op zijn vroegst veertig jaar na de dood van Jezus. Geen van de schrijvers heeft Jezus bij leven meegemaakt. Als het oudste van de vier, het evangelie op naam van Marcus, gecomponeerd wordt, heeft zich een grote catastrofe voltrokken: de Judese opstand tegen de Romeinse bezettingsmacht leidde tot de verwoesting van Jeruzalem, stad en heiligdom, in het jaar 70. De Messias zou komen, maar die kwam niet. Hoe nu verder, na dit? Is er wel een verder? De vier evangeliën zijn geschreven om antwoorden te vinden op deze vragen. Ze zijn ook commentaren op de Joodse Oorlog. Als we dit weten - hoe moeten we die evangeliën dan lezen?

Alex van Heusden (1956) is bijbelwetenschapper, judaïcus en historicus van het vroege christendom. Hij is werkzaam voor Nieuwe Liefde Leerhuis in Amsterdam en lid van het liturgisch team van Ekklesia Amsterdam. Met Huub Oosterhuis vertaalt hij ‘De vijf boeken van Mozes’ en schrijft daar een commentaar bij.



AGENDA

do. 14 sept.		Uiterste inleverdatum kopij kerkblad okt. nr.
do. 14 sept.	19.30 u.	Agnus Dei-kerk Waalre: Lezing: 'De toekomst v.d. Oecumene' door Mgr. dr. Gerard de Korte in de Ontmoetingskerk, Julianastr. 12, Valkenswaard
zo. 17 sept.	10.00 u.	Bevestiging ambtsdragers tijdens de dienst i.d. prot. kerk, Markt 38, Eersel
zo. 17 sept.	15.00 u.	Voorstelling: 'Vlucht naar het licht. Hoe een Afghaanse jongen in Italië thuiskomt' door May Rooijackers (monoloog), José Barthels-Boom (klarinet) en José Ceijsberg (regie) Entree: € 10,- In de prot. kerk, Markt 38 te Eersel.
zo. 17 sept.	17.00 u.	Evensong i.d. Cathrien Ehv n.a.v. 150 jr. bestaan
wo. 20 sept.	13.45 u.	Kempenkring: Excursie naar het Nat. Monument Kamp Vught. Lunettenlaan 600, Vught. € 8,50 p.p. Aanmelden vóór 14 sept.
do. 28 sept.	20.00 u.	RK-Bijbelgroep -bijeenkomst i.h. parochiecentrum St. Willibrordusparochie, Kerkstr.29, Eersel
di. 3 okt.	20.00 u.	Kempenkring: Lezing: 'De Vier evangeliën' door Alex v. Heusden. Prot.kerk, Markt 38, Eersel.
do. 12 okt..		Uiterste inleverdatum kopij kerkblad nov. nr.
do. 26 okt.	20.00 u.	R.K.-geloofsgesprek -avonden i.h. parochiecentrum St. Willibrordusparochie, Kerkstr. 29, Eersel
do. 9 nov.	20.00 u.	Agnus Dei-kerk Waalre: Lezing door Hans Martin Dom in de Agnus Dei-kerk, Koningin Julianalaan 12, Waalre
ma. 13 nov.	20.00 u.	Kempenkring: Lezing: 'Engelen in het Omniversum' door Roeland Wijkhuizen. De Dissel, v.Dissellaan 3 Bladel.

Kerkdiensten in de Protestantse Gemeenten in de Kempen

Bergeijk

27 aug.	10:00 uur	Ds. G. Baerends uit Son
3 sept.	10:00 uur	Ds. J.J. van der Wal uit Eersel
10 sept.	10:00 uur	Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Eindhoven
17 sept.	10:00 uur	Ds. Chr. Mondt uit Eindhoven
24 sept.	10:00 uur	Ds. P. Speelman uit Bergeijk

Bladel

*3 sept.	10.00 uur	Mevr. Janneke Ockhuysen
di 5 sept.	10.30 uur	Dienst in Floriaan
*10 sept.	10.00 uur	Geen dienst; ontm. en bezinning in de Dissel
*17 sept.	10.00 uur	Mevr. Petra Zweers
*24 sept.	10.00 uur	Ds. M.-J. Kreeft

Oppas op verzoek. * = uitzending Radio Kempen FM. De uitzendingen beginnen om 9.00 uur. Ontvangst via de antenne op FM 97.2 en via de kabel op FM 94.4. Dvd van de kerkdienst op aanvraag (uiterlijk woensdag voorafgaande aan de dienst) bij W. Morauw, tel. 38 22 28

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN JAARREKENINGEN DIACONIE:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting 2016 inzicht in de begrootte ontvangsten en voorgenomen bestedingen in 2016. De kolommen rekening 2016 en 2015 geven vergelijkenderwijs inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De verwachting is, dat de voorgenomen bestedingen in 2017 niet sterk af zullen wijken van de voorgenomen bestedingen in 2016. Zichtbaar is een geleidelijke stijging van het nadelig saldo van de Diaconie door de jaren heen. Dit komt overeen met het beleid van de Diaconie, dat diaconaal werk geen winstoogmerken heeft. De prijzen van de grafrechten zijn daarom ook niet omhoog gegaan. Door dit beleid teert de Diaconie geleidelijk in op vroegere reserves.

Eveneens zichtbaar is een geleidelijke stijging van de lasten van plaatselijk (lokaal) diaconaal werk. Omdat de reserves niet onuitputtelijk zijn, zal dit jaar daarom voor het eerst gecollecteerd worden voor lokaal diaconaal werk. Daarnaast wordt in samenwerking met de St. Willibrordusparochie ook gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen noodfonds.

	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
DIACONIE			
Baten			
Renten	313	280	366
Bijdragen levend geld	480	50	290
Doorzendcollectes regio + landelijk	1.784	1.050	2.088
Doorzendcollectes wereldwijd	2.035	1.400	2.910
ZWO-projecten	<u>1.593</u>	<u>1.500</u>	<u>2.593</u>
Totaal baten	+ 6.205	+ 4.280	+ 8.247
Lasten			
Verplichte bijdragen (diaconaal quotum)	193	200	201
Kosten beheer en administratie	152	190	62
Diaconaal werk lokaal	1.857	1.420	1.348
Diaconaal werk regio + landelijk	2.184	1.150	2.309
Diaconaal werk wereldwijd	2.184	1.625	3.378
ZWO-projecten	<u>1.599</u>	<u>1.500</u>	<u>2.593</u>
Totaal lasten	- 8.169	- 6.085	- 9.891
Resultaat (baten-lasten)	- 1.964	- 1.805	- 1.644

Toelichting jaarrekening 2016:

Het verschil van € 6,- tussen Baten en Lasten in kolom 1 van de ZWO-projecten is ontstaan, doordat bij de stroopwafelactie enkele pakjes stroopwafels cadeau zijn gegeven (gift in natura).

	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
BLOEMENFONDS			
Baten			
Collectes en giften	217	130	183
Bijdrage Diaconie	131	270	196
Totaal baten	+ 348	+ 400	+ 379
Lasten			
Uitgaven	348	400	379
Totaal lasten	- 348	- 400	- 379
Resultaat (baten-lasten)	0	0	0
	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
Ouderfonds BEGRAAFPLAATS			
Baten			
Begravenis en/of crematie	0	1.175	0
Reserveringen en giften	100	225	100
Totaal baten	+ 100	+ 1.400	+ 100
Lasten			
Onderhoud	80	200	189
Waterschapslasten	0	15	0
Kosten graf maken	0	125	0
Afschrijvingen	220	220	220
Overige kosten	175	200	0
Totaal lasten	- 475	- 760	- 409
Resultaat (baten-lasten)	- 375	+ 640	- 309

Toelichting jaarrekening 2016: In de begroting is rekening gehouden met gemiddeld één begrafenis en/of één crematie per jaar. In 2016 en 2015 waren er geen.

Algemene informatie:

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk - plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd - in de vorm van ondersteuning van projectmatige activiteiten en doorzending van inzamelingen voor specifieke projecten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de werkelijk gemaakte kosten van de eigen organisatie en aan bijdragen voor de instandhouding en ontwikkeling van het Landelijke diaconale werk van de Protestantse Kerk Nederland.

De diaconie van de PKN-gemeente Hoogeloon-Eersel bezit geen sociale woningen of landerijen. Maar wel een diaconale begraafplaats voor gemeenteleden. De begraafplaats heeft een vaste beheerder en wordt tot op heden voornamelijk onderhouden met vrijwilligers. Door de toenemende vergrijzing van de gemeente neemt het aantal vrijwilligers door de jaren heen geleidelijk af, hetgeen vragen oproept m.b.t. bezinning op de toekomst.

Met hartelijke dank aan Maaike de Wit (administratrice) namens het College van diaconen (tijdens de toelichting van de jaarrekening nog voltallig),

Adriana Maes

N.B. Een overzicht van de **Giftenrapportage 2016** is ter inzage op de leestafel.

De diaconale collecten voor september

3 september: Collecte voor ZOA “Noodhulp crisis in Jemen” (IBAN: NL02 RABO 0387 5120 12 t.n.v. ZOA o.v.v. Crisis Jemen). Naast de bloedige oorlog die het land teistert, heerst sinds juni een ernstige cholera-epidemie in Jemen. Meer dan 150.000 gevallen zijn geregistreerd en meer dan 1000 mensen zijn al overleden. Corine Verdoold, landendirecteur van ZOA, vertelt: “Ernstig ondervoede mensen kopen van hun laatste geld voedsel, geen zeep. Wie geen geld meer heeft, moet onveilig water drinken. Zo heeft de cholera zich extreem snel kunnen verspreiden. ZOA zorgt, dat mensen veilig water krijgen door water in trucks naar de bedreigde gebieden te rijden. Ook geven we middelen waarmee de mensen het water thuis en in lokale waterputten kunnen zuiveren. We delen waterfilters, hygiënepakketten en zeep uit. Getrainde ZOA-medewerkers geven voorlichting aan gemeenschappen en imams. Ook leren wij via films hoe men een mengsel van zouten en druivensuiker kan maken om uitdroging te voorkomen. En - om het probleem bij de wortel te bestrijden - geven wij de bevolking voedsel, zodat hun weerstand verbetert”. **Help ZOA helpen!**

10 september: Collecte Jeugdwerk (JOP) (IBAN: NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse kerk o.v.v. Collecte JOP september 2017). “Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar écht ontmoeten. JOP ondersteunt gemeenten daarom met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons om zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen om dit daadwerkelijk te realiseren! Zie www.jop.nl/collecte

17 september: Collecte Vredeswerk Protestantse Kerk (IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Vredeswerk 2017). Deze week staan wij stil bij de vrede en dromen wij van een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op deze zondag vragen wij aandacht voor organisaties die zich met steun van de Protestantse kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland. Zoals Swe Tha Har in Myanmar. Tegenstellingen en verschillen tussen de kasten verdelen Myanmar. Swe Tha Har wil vriendschap tussen de

bevolkingsgroepen bevorderen en traint jongeren om verhalen over vrede te vertellen en uit te beelden. Ook verspreiden ze kinderboeken over vrede. Dit jaar wil Swe Tha Har 12 nieuwe boeken uitgeven. Olena Hantsyak in Oekraïne wil met haar organisatie Dignity Space in 2 jaar 75 mensen opleiden om geweldloos en met liefde en begrip het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. In Nederland heeft het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims met anderen een training voor plaatselijke interreligieuze groepen ontwikkeld, om te leren omgaan met onderlinge spanningen en conflicten. Ook in Asielzoekerscentra probeert dit Overleg het wij-zij-denken te doorbreken via gesprekken over hoe wij in Nederland omgaan met vrijheid van godsdienst en meningsuiting. **Help vrede mogelijk maken!** Zie www.vredesweek2017.nl

24 september: Collecte voor ons ZWOproject Hand in Hand Community in Ghana (IBAN: NL24 RABO 0127 7641 43 t.n.v. Stichting Hand in Hand Community, Ghana o.v.v. Gift).

De Nederlandse oud-tropenarts Ineke Bosman had een bijzondere droom: het creëren van een veilige en liefdevolle omgeving voor verstandelijk- en vaak meervoudig beperkte kinderen in Ghana. Zij zijn vaak in de steek gelaten uit angst voor boze geesten, die de oorzaak zouden zijn van de handicap. In 1992 stichtte zij de Hand in Hand Community in Ghana. Hier wonen inmiddels ruim 80 verstandelijk beperkte kinderen uit heel Ghana. Ieder jaar komen hier nieuwe kinderen bij. De Hand in Hand Community is opgezet als een klein dorp; 2 of 3 kinderen wonen samen met een verzorger, ze vormen een klein gezin binnen de grote familie van de Community. Het terrein wordt gebruikt voor spelletjes, oefeningen, muziek, feesten, dansen, school, creatieve activiteiten en zwemmen. Ook is er een goed lopende beschutte werkplaats voor jong volwassenen met een beperking, die hier overdag creatief en nuttig bezig kunnen zijn en aantrekkelijke sieraden en kleurrijke stoffen maken. Dankzij uw steun kan de Community doorgaan met het werk voor deze kwetsbare kinderen.

Israëlzondag 1 oktober: Collecte voor het “Open House” te Ramle. (Rek.nr.: IL83 0109 3600 0002 6756 082 t.n.v. Open House Ramle, Israël). “Open House” is een vredescentrum in Israël. Het ontstaan van Open House ligt in de pijn en de hoop van de Israëlitisch-Palestijnse samenleving. De geschiedenis van het Huis lijkt een microscopische afspiegeling van het grotere verhaal, want de 2 families die het Huis hun thuis noemen, symboliseren de 2 volken, die al 10-tallen jaren vechten voor hun grondgebied; een land dat beide volken heilig noemen.

Het Open House in Ramle heeft een dubbele functie: 1) Het verstrekt opvoedkundige- en sociale mogelijkheden aan Arabische kinderen en hun families. 2) en het is een centrum waar Joden en Palestijnen elkaar kunnen ontmoeten, vreugde beleven aan gezamenlijke activiteiten en de ontstane vriendschapsbanden kunnen verstevigen. Zo vervult het Huis een uitermate belangrijke functie in een stad met een gemengde Joods-Palestijnse bevolking. Het is een prachtig initiatief, dat uw steun ten volle verdient.

Namens de diaconieën van Bergeijk en Hoogeloon-Eersel van harte bij u aanbevelen,
Adriana Maes

PAX vredesweek 16 t/m 24 september 2017

Het thema van de vredesweek in 2017 is: **“De kracht van de verbeelding”**. In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen “wij” en “zij”. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hierover machteloos en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede. In ons land is veel verbeeldingskracht nodig om elkaar te blijven vinden.

Ga deze week op zoek naar je eigen verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen. Nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.

Verbeeld de Vrede



Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je verbindt met anderen in plaats van wat je verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. “De kracht van verbeelding” biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen. Laten wij deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten wij elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!

Pax. Vrede. Wie durft.

LIED OVER EEN NIEUWE MENSHEID

1. We vragen U, God,
wek in ons een lied
dat een nieuwe mensheid bezingt,
één die groeit met hoop,
die de verwachting niet doodt,
die oude aderen vult met nieuw bloed
en achter tralies vrijheid brengt.
2. We vragen U, God,
wek in ons een lied
dat een nieuwe mensheid bezingt,
één die niet in haar ellende berust
maar zoekt, vraagt, vecht en nadenkt,
die weet dat liefde tastend zoekt de
hoe de onschuld te redden.
3. We vragen U, God,
wek een lied in ons
dat een nieuwe mensheid bezingt,
één die nooit zal zijn voltooid zolang
mens zijn medemens onderdrukt.
Omdat vrijheid geen droom is,
maar een vuur dat oplaait tegen de wind in.

Amen

(Peru, wakegroep detentiecentrum Zeist, vertaling CJMB)

Handtekeningactie: “Laat Groningen niet zakken”

Via de media hebben we het allemaal gehoord en gezien, toch lijkt er bijna niets te veranderen:

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich “gevangen in een onveilige gevangenis. De dreiging hangt voortdurend boven je hoofd”.

De kerk heeft een voortrekkersrol als het gaat om recht en onrecht:

In 2014 werd Platform Kerk en Aardbeving opgericht om de Groningers te ondersteunen én het probleem aan te kaarten bij de overheid én vraagt nu ook om solidariteit uit de rest van Nederland.

Wat kunnen kerken elders in Nederland doen? Wat kunnen wij doen?

- Kom een keer langs in Groningen om te zien hoe mooi het hier is. Het Platform organiseert tot september een tentoonstelling in het Hoogelandmuseum in Warffum.
- Besteedt als kerk aandacht aan duurzaamheid en wijs op het belang van duurzame energie. “Wij kunnen Groningen wel energieneutraal maken, maar dat heeft geen zin, wanneer de rest van Nederland niet meedoet”.

- Laat uw stem horen, wanneer het er in Den Haag over gaat.

Cabaretier Freek de Jonge trekt zich ook het lot van Groningen aan:

“Hoe is het mogelijk, dat na alles wat Groningen Nederland aan welvaart geschonken heeft, de inwoners van die provincie nu alléén de lasten moeten dragen, die wij samen veroorzaakt hebben. Ik herinner mij De Ramp van 1953 toen ons land zich als één man achter de Zeeuwse bevolking schaarde. Het kan toch niet zo zijn, dat pas bij een zeker aantal doden de ernst van de zaak tot ons doordringt?” De aardbevingen in Groningen zijn het grootste naoorlogse schandaal in Nederland. Het moet afgelopen zijn met “Groningen gaf, Nederland nam!” Daarom trok hij onder het motto “Nederland, laat Groningen niet zakken!” in januari een week door Groningen om de mensen te helpen zich o.m. met elkaar te verbinden. Op 16 juni 2017 overhandigde Freek de Petitie “Laat Groningen niet zakken” met meer dan 200.000 handtekeningen aan minister-president Mark Rutte. Freek zei hierbij o.m.: “Wij Nederlanders hebben een ereschuld aan Groningen en de Groningers. Wij hopen dat besef terug te vinden in de aanstaande regeringsverklaring!”. Ook schreef hij onderstaand strijdlied op muziek van de grote Groningse bard Ede Staal, waarbij de hoop door Ede zo mooi verwoord is in het refrein.

Het is werk in uitvoering

1. We stookten jarenlang op aardgas
 het ging ons goed het kon niet op
 ’t ging op de pof voor wat ’t waard was
 hier is nog vier pils wie is de Bob
 toen Grunnings grond begon te beven
 bleken de huizen niet bestand
 NAM weigerde toen toe te geven
 Kamp riep met Shell niets aan de hand!

Refrein 2x

2. Toen Grunning’n bijna van de kaart was
 zat er echt niets anders op
 dan te stoppen met het aardgas
 maar krijg dat Kamp maar uit de kop
 het barst van de alternatieven
 toe Nederland sluit aan loyaal
 biedt Groningen weer perspectieven
 schokvrij en energieneutraal!

Refrein 2x

Refrein: ‘t het nog nooit zo donker we[e]st
 of het wordt altied wel weer licht!

Voelt u zich solidair met Groningen en wilt u dit tonen?

Zet dan ook uw handtekening onder ons eigen exemplaar van de Petitie. Deze is ter inzage in de Klepel. Wij sturen deze later op naar het Platform.

Namens de kerkenraad,
 Adriana Maes

Evensong in de Cathrien

Zondag 17 september 17.00 u

Capella Vesperale
o.l.v. Esther Sijp,
Gerard Habraken, orgel
Voorganger René Wilmink

Stichting
Oecumenische
KoorVespers
Eindhoven



Op zondag 17 september staat de maandelijkse Evensong in het teken van de viering van het 150-jarig bestaan van de Catharinakerk.

Het wordt een feestelijke Evensong met liederen en teksten die passen bij de gelegenheid.

Zo zijn het Magnificat en Nunc Dimittis van T. Tertius Noble, die 150 jaar geleden is geboren (1867). Het processielied is een antifoon die gericht is op het wijdingsfeest van de kerk (dedication festival) en het anthem is een danklied op tekst van Openbaringen 7, vers 12: “Blessing and glory, and wisdom and thanksgiving” op een zetting van William Boyce.

Ook de keus van de Chants (gezongen Psalmen) staat in het teken van de kerk als een ruimte waar je vrede en rust kunt vinden: Ps 122 “vrede heerst binnen je muren”. En ook al staat het gedachtegoed van de kerk niet meer centraal in je leven, dan nog is het volgens Ps 84 “Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen”. Waarbij je ‘goddelozen’ kunt interpreteren als mensen die normen en waarden aan hun laars lappen en alleen aan het eigen gewin en instant bevrediging denken.

De gekozen lezingen zijn uit 2 Kronieken 7,11-16 de wijding van de tempel en het altaar; en uit Openbaring 21, 1-7 het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, als God zijn tent tussen de mensen opslaat en hij bij ons zal zijn, ons verdriet zal stillen en alle dingen nieuw zal maken.

De Evensong wordt geopend en afgesloten met toepasselijk orgelspel.

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van Esther Sijp. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken en de voorganger van de viering is René Wilmink.

Voor informatie over de orde van de dienst en volgende Evensong verwijzen wij naar de website www.koorvespers.dse.nl.

BIJBELLEESROOSTER

vr	1	Ps. 77	ma	11	Gal. 4:1-11	do	21	Ex. 34:1-18
za	2	Mat. 17:1-13	di	12	Gal. 4:12-31	vr	22	Ex. 34:19-35
zo	3	Mat. 17:14-23	wo	13	Gal. 5:1-12	za	23	Gal. 5:13-26
ma	4	Mat. 17:24-18:9	do	14	Ps. 133	zo	24	Gal. 6:1-18
di	5	Gal. 1:1-12	vr	15	Ex. 30:22-38	ma	25	Mat. 18:10-20
wo	6	Gal. 1:13-24	za	16	Ex. 31:1-18	di	26	Mat. 18:21-35
do	7	Gal. 2:1-14	zo	17	Ex. 32:1-14	wo	27	Mat. 19:1-15
vr	8	Gal. 2:15-21	ma	18	Ex. 32:15-35	do	28	Mat. 19:16-30
za	9	Gal. 3:1-14	di	19	Ex. 33:1-11	vr	29	Mat. 20:1-16
zo	10	Gal. 3:15-29	wo	20	Ex. 33:12-23	za	30	Mat. 20:17-28
Ps=Psalm		Mat=Matteüs	Gal=Galaten	Ex=Exodus				

VREDE

Als wij samen delen in de straat
 zou er wereldvrede kunnen komen
 omdat de vrede in onszelf ontstaat
 in wat wij samen doen
 opdat hetgeen wij samen dromen
 ook werkelijk uit kan komen.

Vrij naar het bekende gedichtje van Toon Hermans

KOPIJ voor de volgende Verbinding
 uiterlijk donderdag 14 september inleveren!

De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten in verband met plaatsruimte.
 Productie van deze Verbinding: Bram Voortman



Predikant van de Gemeente

Vacature

Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel

www.pkn-eersel.nl

e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

Scriba van de Kerkenraad

Dhr. J.G.J. Peelen

e-mail: scriba@pkn-eersel.nl

Postbus 162, 5520 AD Eersel, tel. 0497-51 68 06

Ledenadministrateur/penningmeester

dhr. H. Rooda

e-mail: cvk@pkn-eersel.nl

Nummers om te onthouden

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL70 RABO 01135 09 650

RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942

Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL48 RABO 01135 06 554

RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009