



de **Verbinding**



Protestantse Gemeenten in de Kempen

Hoogeloon-Eersel
nr. 10 – oktober 2018

MEDITATIE

“Een goed gesprek”

Als ik op dreef ben kun je met mij een heel gesprek hebben over hardlopen en over de mooie routes door de Kempen. Ook over mijn favoriete voetbalclub uit de hoofdstad deel ik graag mijn inzichten met je. Vaak het mooiste voetbal, maar soms ook zo naïef en eerlijk is eerlijk: soms lijden ze aan zelfoverschatting. Je hoort het al: de club die mijn liefde heeft gewonnen, spaar ik niet!

Kun je als ik op dreef ben met mij ook een goed gesprek hebben over het geloof. Dat zou je toch wel verwachten van een dominee, maar ik aarzel om dat zo makkelijk te zeggen. Praten over het geloof, over mijn vertrouwen in/op God -, de schrijfwijze van de godsnaam mag ook zijn: g'd. Om meer ruimte te laten voor het verborgene en voor de eerbied. Praten over het geloof, een goed geloofsgesprek, is nog niet zo eenvoudig.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is ‘een goed gesprek’. En van uitgeverij Ekklesia is begin september een praktisch boekje verschenen om te helpen. Want een goed gesprek, dat zouden we vaker moeten doen.



René de Reuver, scriba van de landelijke kerk, heeft een aan-beveling bij dit boekje geschreven. Daarin wijst hij erop hoe we allemaal hebben moeten leren spreken. Van het eerste gebrabbel van de baby en de aanmoediging van moeder en vader op weg naar de eerste woordjes. En over de noodzaak van voorzeggings en van het kunnen leren luisteren.

Het boekje opent met het verlangen naar een goed gesprek waarin er een wisselwerking is tussen luisteren en spreken. Soms zo mooi gezegd als ‘de ander tevoorschijn luisteren’. En dus ook de ruimte vinden om ‘jezelf tevoorschijn te spreken’. Dan gaat het er niet om de taal te gebruiken van de reclame of die van de overredingstechniek. Ook niet om de taal die informatie uit. In een goed gesprek ademt de ziel op en is er ruimte voor ‘de taal van de relatie’. Dan stamel je misschien, zwijg je soms en kom je samen tot de conclusie dat je een goed gesprek hebt gehad.

Ds. Wim Dekker

Het boek ‘Een goed gesprek’ telt 92 pagina’s en kost € 7,95 en is te verkrijgen via www.ekklesia.nl of Eengoedgesprek@ekklesia.nl. Vanaf zes exemplaren betaal je geen portokosten (€ 1,95).

VAN ONZE DOMINEE

Welkom heten

Afgelopen week ben ik als nieuwe inwoner van Bergeijk welkom geheten op het gemeentehuis. Samen met nog 39 andere nieuwe inwoners dat wel. Bij de ingang kreeg iedereen persoonlijk een hand van de burgemeester, en in de hal een kop koffie met een heerlijk stuk vlaai. Daarna volgden in de raadszaal enkele presentaties van wethouders, brandweer en politie. Naderhand, bij het hapje en het drankje kon je persoonlijk kennis maken met en vragen stellen aan de wethouders.

Interessant vond ik de visie van de gemeente op de positie van de kerken, want de kerken werden zeker genoemd. Ze werden in het rijtje gezet van alle clubs en verenigingen die de gemeente Bergeijk rijk is, en waardoor je in principe geen moment van de week alleen hoeft te zijn. Bergeijk is trots op zijn verenigingsleven en dus ook op zijn kerken. Kerken en verenigingen vormen het onmisbare vangnet van burgers die naar elkaar omzien, en elkaar helpen.

Natuurlijk is het een eer dat kerken, hoewel ze steeds kleiner worden, in deze tijd nog worden genoemd als een deel van het maatschappelijk middenveld: burgers die zichzelf redden door samen structuren op te zetten waar de hele samenleving bij gebaat is. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig om die enorme rommelmarkt van de scouting te zien op 9 september, die vele doelen dient: gezelligheid, vermaak, maar ook een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van oude spullen. Een plek waar mensen met een smalle beurs een schat kunnen vinden. En niet in de laatste plaats komt heel Bergeijk nog eens gemakkelijk en goedkoop van zijn afgedankte spullen af. Ja, kerk en scouting lijken wel enigszins op elkaar. Er zijn immers ook veel kerkelijke scoutinggroepen. De kerk heeft zich immers vaak ingezet voor gemeenschapsvorming, en daar is de scouting een goed voorbeeld van.

Toch is er nog een meerwaarde aan de kerk: continuïteit door de eeuwen heen: de kerk is een eeuwenoud instituut, waarschijnlijk het oudste dat we hebben. Het bestaat al 2000 jaar en geeft al die tijd al een waarheid door die niet van deze wereld is. Één waarheid die tegelijk zo veelzijdig is, dat zij in elke tijd weer een nieuwe vorm en functie kan krijgen: God is in deze wereld gekomen door Jezus Christus zijn Zoon. Eenvoudige woorden voor en onzegbaar mysterie, waarover we niet anders kunnen spreken dan in metaforen. Een mysterie, dat is als een goede vader die zijn verloren zoon opwacht en welkom heet. Een relatie tussen dit mysterie en de mens, die je, hoe paradoxaal dat ook klinkt, onvoorwaardelijk zou kunnen noemen. Iets als liefde, maar eigenlijk schiet dit woord nog te kort.

Zeg dat maar eens op een ontmoetingsavond in een stadhuis. De boodschap, dat je bij ons in de kerk ook gezelligheid en een sociaal vangnet vindt, is gemakkelijker te verkopen.

Matthijs de Vries

**NOTITIES uit de gezamenlijke KERKENRAADSVERGADERING:
29 aug.'18**

Korte impressie van de gehouden kerkenraadsvergadering

Cees opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat niemand zich had afgemeld. Hij geeft het woord aan Matthijs voor de bezinning. Matthijs leest uit het boek: Brevier van Dietrich Bonhoeffer het lied van de liefde voor naar 1 Cor.13 vers 4-7.

Voor de eerste vergadering van de Ring (vroeger heette dit Classis) is Bergeijk aan de beurt en zal Hoogeloon-Eersel de verslaglegging doen. Er wordt gerekend op ongeveer 20 personen. Dit wordt de 1^e “echte” ringvergadering. Wat wil men met de ringvergadering? Moet de vergadering zo groot als de ring zijn? Ontmoeting met de mensen om ons heen is wel prettig. De nieuwe Classis is de provincie Brabant en Limburg, hierbinnen zijn 5 ringen. Elke ring bepaalt haar eigen beleid. Hoe gaat de agenda voor deze vergadering er uit zien? Er is een grote mate van vrijheid wie de ringvergadering bijwoont. Dat kunnen kerkenraadsleden zijn, maar ook andere gemeenteleden. De supervisie is in handen van de classispredikant voor Noord-Brabant en Limburg, te weten ds. Marco Luijk. De waarnemend scriba is ds. Wim Dekker. Na wat brainstormen worden o.a. de volgende agendapunten voorgesteld: Financiën kleine gemeenten, Moet de ring nog kleiner, Samen meer doen?, Elkaar helpen, Leren van elkaar. Voorgesteld wordt de vergadering op woensdag 31 oktober te houden in de Ster.

De 0,2 formatieplaats van de predikant die ingezet moet worden voor de combinatie komt ook aan de orde. Wat willen we hiermee? Het eerste jaar van wennen en met elkaar kennismaken is nu voorbij en het is aan de voorzitters van de kerkenraden om een format op te stellen hoe een en ander ingevuld gaat worden. Wat hebben de kerkenraden zelf in gedachten hiervoor? Zingeving voor 45+, Cantorij nieuw leven inblazen, vorming en toerusting zijn een paar onderwerpen die worden genoemd.

Voor komende winter staat een nieuwe oecumenische Bijbelkring op het programma vanuit de Protestantse Kerk in Bergeijk, de Rooms-katholieke Parochie en de Gemeenschap Hooge Berkt. Matthijs meldt dat hij een nieuwe gespreksgroep wil beginnen over de tiendelige serie “The Young Pope”. Op deze gesprekskring is iedereen welkom, speciaal ook de jong volwassenen.

Irene Hemerik

Herfstborrel op 3 november

Zaterdag 3 november is iedereen hartelijk welkom bij onze, inmiddels traditionele, herfstborrel. Wij ontmoeten elkaar vanaf 17.00 uur in De Klepel voor onderling contact bij een drankje en een smaakvol buffet.

Jan en Karla Kruit zijn onze gasten. Zij geven informatie over de ontwikkeling van ons ZWO – project de Hand in Hand Community in Ghana, een leefgemeenschap voor kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Voor deelname aan de herfstborrel wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd om de kosten te dekken.

De netto-opbrengst is voor de Hand in Hand Community.

Opgeven bij de diaconie;

Pia Schouten tel. 535002 pia.schouten@planet.nl

of Yolanda de Vries tel. 386779 y.vries94@upcmail.nl

MUTATIES

Verhuisd: dhr Postma van Eersel naar Hapert

OMZIEN NAAR ELKAAR...

Wie kregen de bloemen in de periode vanaf zondag 17 juni t/m zondag 9 september 2018 en waarom?

Zondag 17 juni zijn de bloemen gebracht bij mevr. Docters Van Leeuwen. De week daarop waren de bloemen uit de eredienst voor mevr. Oostdijk als teken van meeleven na het overlijden van haar dochter. Na de dienst van 1 juli werd de wat grotere bos gedeeld door An Valbracht en Karel Gerritsen. Dhr. en mevr. Verdonk kregen beiden een boeket. Blij dat mevr. Jongejan weer vaker in ons midden is; zij kreeg de bloemen die op 15 juli in de kerk stonden. Organist Jan Castelijns werd op 22 juli verrast met een bloemengroet vanwege zijn 50-jarig huwelijksjubileum. Voor het verzorgen van de jaarrekening van de diaconie werd mevr. Maaïke de Wit-Zwart de week daarop bedacht met een boeket. Op de eerste zondag van augustus leek het er even op dat we geen organist zouden hebben om onze gemeentezang te begeleiden; dhr. Kadijk bood uitkomst en kreeg de bloemen mee! In de week voorafgaand aan zondag 12 augustus verhuisde onze dominee met zijn gezin naar de pastorie in Bergeijk, na driekwart jaar in een ander huis gewoond te hebben. Twee verhuizingen binnen een jaar is niet niks en daarom kregen Matthijs en Linda een bloeiende plant mee op 12/8. Als dank voor de organisatie van lunchconcerten tijdens de drie toeristendagen kregen Roely Brouwer, Joke Hekkebus en Jan van Laren op 19 augustus ieder een paar zonnebloemen. Opnieuw brachten we de volgende zondag bloemen bij Boudewijn en Emmy Lub als teken van meeleven met het ernstige ziekzijn van Boudewijn. Begin september gingen de bloemen naar Jan Sanderse: vele uren is hij bezig geweest met het verwijderen van de stronken van de omgewaaide dan wel omgezaagde bomen op het pleintje tussen kerk en Klepel. Afgelopen zondag, 9 september, kregen Karel en Anietta Gerritsen een mooie bolchrysanthe i.v.m. 'de spannende week', die zij achter de rug hadden; gelukkig gaat het nu met Karel naar omstandigheden weer redelijk.

Donderdag 30 augustus was een deel van het pastorale team uit Bergeijk op uitnodiging van de dominee, Jenny Enneman, Karel Gerritsen en ondergetekende te gast in Eersel. Het was een

geanimeerd samenzijn. Na ‘gespijzigd te zijn’ vertelde een ieder, aan de hand van een bepaald bordspel, een klein persoonlijk verhaal. Het was goed om elkaar als ouderlingen en pastoraal medewerkers uit Hoogeloon-Eersel en Bergeijk beter te leren kennen.

Je kunt immers gemakkelijker gaan samenwerken, als je elkaar wat beter kent!

Ik wens u allen, namens het pastorale team, opnieuw alle goeds, met hartelijke groet,

Leny Voortman

Kijk-en-gespreksgroep “The Young Pope”

Voor de nieuwe Kijk-en-gespreksgroep The Young Pope heeft zich een klein groepje deelnemers aangemeld. Genoeg om door te gaan, maar er kunnen dus nog mensen bij! Aarzelt u dus niet om u aan te melden als u geïnteresseerd bent in een 10-delige serie over de uitdagingen en tegen-strijdigheden van een kerkleider in deze tijd. Het verhaal mag dan wel fictief zijn, maar de vragen waar een gelovige mee worstelt in deze tijd zijn echt.

De eerste bijeenkomst is op vrijdagavond 28 september om 19:30 uur bij de Alje en Roely Brouwer thuis, Sparrelaan 4 te Knegsel. Voorgestelde data voor de daarna volgende bij-eenkomsten zijn 26 oktober, 16 nov., 30 november, en 14 dec. De avonden duren van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Als u zich opgeeft, kunt u dan alstublieft aangeven of u de groep zou kunnen ontvangen op één van deze avonden, of dat u een keer voor hapjes en drankjes kunt zorgen? Deelnemers krijgen dan tijdig een plan waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

Ds. Matthijs de Vries

Oecumenische Bijbelkring Bergeijk

In zes bijeenkomsten zullen we op weg gaan met het thema 'Pelgrimeren', om tot slot, in het voorjaar, samen een kleine pelgrimstocht te houden.

Pelgrimeren is op weg gaan naar een plek die betekenis heeft in je geloofsbeleving. Een reis met een geestelijke bestemming. Een zoektocht naar genezing. In de Bijbel ontmoeten we mensen die op weg zijn gegaan, en horen we wat zij onderweg hebben meegemaakt. Het doel is belangrijk, maar meer nog de weg er naar toe. Het was, en is, vaak een reis naar buiten, maar zeker ook naar binnen. In de verschillende bijeenkomsten stellen we 'pelgrims' in de Bijbel centraal, en bezien van daaruit onze eigen reis. We lezen samen Bijbelteksten, horen uitleg hierover van de inleiders, en verdiepen onszelf aan elkaar middels gesprek.

De bijeenkomsten vinden plaats steeds op woensdagmiddag, van 14.00 – 16.00 uur, en worden afwisselend ingeleid door
pastoor L. Buyens vanuit de RK parochie;
ds. M. de Vries vanuit de Protestantse Gemeente;
ds. P. Speelman vanuit de Gemeenschap De Hooge Berkt.

We komen samen op:

10 oktober in de Ster, Domineestraat 8;
op 14 november in het Parochiecentrum, Hof 16, en
op 28 november op Hooge Berkt 16.

In 2019:

op woensdag 16 januari in de Ster,
op 13 februari in het parochiecentrum,
en op 13 maart op Hooge Berkt 16.

Opgave: ds. M. de Vries e-mail: m.g.devries73@outlook.com
telefoon: 0497-847617, mobiel / WhatsApp: 06-26246028

Ontmoetingsmiddag en -avond

Na een onderbreking van enige jaren willen we in de Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel de ontmoetings-middag en -avond nieuw leven inblazen. Een ontmoetings-middag of -avond vindt plaats bij één van de gemeenteleden thuis, waar onder genot van koffie, thee en iets lekkers van gedachten zal worden gewisseld aan de hand van een thema dat door de predikant wordt ingebracht. We gaan ‘gelovig reisproject’ ondernemen. Aan de hand van een fictieve landkaart, met plaatsen als “broodplaats”, “tuin van leven en opstanding” en uiteraard een wijngaard kunnen we onze eigen levensweg en de pleisterplaatsen en oriëntatiepunten op de zoektocht van ons geloof duiden.

Er zullen er twee worden gepland: één ’s middags en één ’s avonds. Gastheren en –dames worden al benaderd.

De ontmoetingsavond zal zijn op dinsdag 30 oktober ’s om 20:00 uur bij de familie Vos in Vessem.

De ontmoetingsmiddag zal zijn op maandag 5 november om 14:00 uur bij de familie Sanderse in Eersel.

U bent van harte voor één van deze ontmoetingen uitgenodigd, u hoeft ze niet beiden te bezoeken.

De plaatsen



De pastorale overleggroep.

KOPIJ voor de volgende Verbinding uiterlijk
donderdag: 11 oktober inleveren!

2018

Nr. 10 oktober Inl.: do. 13 sept. ; Uitg.: zo. 23 sept.
Nr. 11 november Inl.: do. 11 okt. ; Uitg.: zo. 21 okt.
Nr. 12 dec. Adventsnr. Inl.: do. 15 nov. ; Uitg.: zo. 25 nov.
Nr. 1 jan. 2019 Kerstnr. Inl.: do. 13 dec.'18 ; Uitg.: zo. 23 dec.'18

2019

Nr. 2 feb. Inl.: do. 10 jan.'19 ; Uitg.: zo. 20 jan.'19
Nr. 3 mrt. Inl.: do. 14 feb. ; Uitg.: zo. 24 feb.
Nr. 4 apr. Inl.: do. 14 mrt. ; Uitg.: zo. 24 mrt.

2018

Prinsjesdag (di.) 18 september
Begin wintertijd (zo.) 28 oktober
Laatste zondag kerkelijk jaar (zo.) 25 november
Eerste Adventszondag (zo.) 2 december
Kerstmis (di. + wo.) 25 + 26 december
Oudjaar (ma.) 31 december

okt 2018

BIJBELLEESROOSTER

ma	1	Re. 11:1-11	do	11	Ro. 16:17-27	zo	21	Mar. 10:32-45
di	2	Re. 11:12-27	vr	12	Deu. 14:1-21	ma	22	Mar. 10:46-52
wo	3	Re. 11:28-40	za	13	Deu. 14:22-29	di	23	Re. 16:1-3
do	4	Ps. 35:1-10	zo	14	Deu. 15:1-11	wo	24	Re. 16:4-22
vr	5	Ps. 35:11-28	ma	15	Deu. 15:12-23	do	25	Re. 16:23-31
za	6	Mar. 10:1-16	di	16	Deu. 16:1-17	vr	26	Op. 1:1-8
zo	7	Mar. 10:17-31	wo	17	Re. 13:1-14	za	27	Op. 1:9-20
ma	8	Re. 12:1-7	do	18	Re. 13:15-25	zo	28	Op. 2:1-7
di	9	Re. 12:8-15	vr	19	Re. 14:1-20	ma	29	Op. 2:8-11
wo	10	Ro. 16:1-16	za	20	Re. 15:1-20	di	30	Op. 2:12-17
Re. = Rechters Ps.= Psalm Mar.=Marcus Ro.=Romeinen Deu=Deuteronomium Op.=Openbaring						wo	31	Op. 2:18-29

BERGEIJK C.A.

zo 7 okt.	10:00 u	ds. J.J. Van der Wal uit Eersel
zo 14 okt.	10:00 u	Gezamenlijke dienst met Hoogeloon-Eersel.
zo 21 okt.	10:00 u	Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Veldhoven
zo 28 okt.	10:00 u	ds. M. de Vries uit Bergeijk

Bladel

di 2 okt	10.30 u	Dienst in Floriaan
*zo 7 okt	10.00 u	Mevr. Janneke Ockhuysen
*zo 14 okt	10.00 u	Geen dienst; ontmoeting en bezinning in de Dissel
*zo 21 okt.	10.00 u	Drs. W. v.d. Wouw, Nuenen
*zo 28 okt	10.00 u	Ds. R. Wijkhuizen, Helmond

*= Radio KEMPEN FM: Antenne: FM 97.2; Kabel: FM 94.4
(Uitzending vanaf 9.00 u tot 11.00 u iedere week)

Oppas op verzoek. Dvd van de kerkdienst op aanvraag (uiterlijk woensdag voorafgaande aan de kerkdienst opgeven bij W. Morauw, tel. 0497 - 38 22 28).



AGENDA

vr. 28 sept.	19.30-21.30 u.	The Young Pope Kijk-en-gespreksgroep
do. 11 okt.		Uiterste inleverdatum kopij kerkblad nov. nr.
wo. 24 okt.	20.00 u.	Kempenkring: "Geloof en wetenschap: blik op oneindig, verstand op nul?" door prof. dr. C.W.J. Beenakker Prot. Kerk, Markt 38, Eersel
vr. 26 okt.	19.30-21.30 u.	The Young Pope Kijk-en-gespreksgroep
di. 30 okt.		Ontmoetingsavond
ma. 5 nov.		Ontmoetingsmiddag
ma. 12 nov.	14.30 u.	Kempenkring: "Helpen bij verlies en verdriet" door prof. dr. M. Keirse Prot. kerk, Markt 38, Eersel
do. 15 nov.		Uiterste inleverdatum kopij dec.nr.Advent
vr. 16 nov.	19.30-21.30 u.	The Young Pope Kijk-en-gespreksgroep
vr. 30 nov.	19.30-21.30 u.	The Young Pope Kijk-en-gespreksgroep
do. 13 dec.		Uiterste inleverdatum kopij jan. nr.Kerst
vr. 14 dec.	19.30-21.30 u.	The Young Pope Kijk-en-gespreksgroep

Slotseizoen Preek van de Leek (PvdL) in Eersel.

Na 18 november stopt het PvdL-team ermee. We hebben dan in 3 seizoenen een tiental PvdL-bijeenkomsten georganiseerd. Die waren succesvol: enthousiaste bezoekers, enthousiaste leke(s)prekers. Met de vrijwillige bijdragen van de bezoekers werden een tiental 'goede doelen' (financieel) gesteund en konden onze onkosten worden gedekt. Waarom dan stoppen? Omdat we ook nog andere dingen willen doen. En we laten gelukkig een gezond initiatief achter. Er ligt een lijst van mensen die graag willen optreden als leke(s)prekers dus wie weet...komt er een vervolg, door anderen!

Maar...dit najaar 2018 zijn nog 3 bijeenkomsten met leke(s)prekers gepland en wel:

Zondag 21 oktober:

Aart de Lange Pzn (Knegsel) met Inspiratie & Schilderen in Stilte

De bijeenkomst van Aart was gepland voor 18 maart maar moest toen worden uitgesteld.

Symboliekschilder Aart de Lange Pzn laat ons beseffen dat 'houvast' niet vanzelfsprekend is. Juist nu, in deze onzekere tijd, hunkeren mensen naar een schuilplaats waar je blijdschap, liefde, troost en hoop kan delen. De filosofische en spirituele verbeeldingskracht van de kunstenaar is voor een groot deel terug te voeren naar zijn jeugdijaren. Hij is geboren en getogen in Rhoon. Aart is een veel gevraagd kunstenaar en misschien wel een van de grootste vernieuwers van de hedendaagse Nederlandse symboliek.

Zondag 4 november: Dick Verstegen (Nijmegen/Eersel)

De kracht van aanvaarding, echt kunnen zijn waar je bent en kunnen doen wat je werkelijk te doen hebt.

Dick Verstegen is zenleraar en begon in 2000 een eigen zencentrum in Duizel en later ook in Eindhoven. Sinds 2011 heeft hij zijn eigen Zen Centrum Nijmegen in de Heilig Landstichting. Tussen 2007 en april 2009 reisde hij met zijn partner Ellen Deimann ruim 15 maanden in Nepal en India. Van 1961 tot 2001 was hij journalist/hoofdredacteur bij verschillende dagbladen. Hij schreef vierzenboeken, waaronder De tocht van het hart (2011) en Zen is opendoen (2017). Over het thema: Echte aanvaarding is een grote kracht. Het schept de ruimte om echt kunnen zijn waar je bent en te doen wat je te doen hebt. De vele keuzemomenten in ons leven vergen een goed ontwikkeld kompas om zelf te kunnen 'zien' wat bij je hoort en goed voor je is. Dat kompas rust in je

eigen hart, daar immers zetelt de compassie of liefdevolheid die in zen zo'n essentiële rol speelt. Het hart werkt hier samen met het hoofd en het hara (buik)-gebied, waar de intuïtie 'woont'. Zenmeditatie (zazen) bevordert het herkennen en het gebruik van je innerlijk kompas.

Zondag 18 november:

Arnoud Boot over Ongelijkheid & Gelijke Kansen!

Gelijke kansen is iets anders dan gelijkheid. We zijn namelijk niet gelijk, de een kan meer dan de ander. Je kunt daarom ook ongelijkheid niet bestrijden, het gaat in levens van mensen vaak om ongelijkheid in kansen. En 'wij' hebben vaak niet door hoe wij in ons handelen die ongelijkheid veroorzaken en bestendigen. In de preek zal Boot het thema 'Gelijke kansen?' verbinden aan zijn eigen levenservaringen. Hoe is dat bij hem zelf gegaan? In een gesprek met de Volkskrant vertelde Boot over zijn levenspad. Na de lagere school luidde het dringende advies hem naar de mavo te sturen. Die stuurden hem desondanks naar het vwo, waar hij zich met hangen, wurgen en een herexamen doorheen sloeg. Boot ging economie studeren aan wat toen nog de Katholieke Hogeschool Tilburg heette. Niet dat hij zo geïnteresseerd was in economie, maar je moest toch wat. Arnoud Boot is momenteel hoogleraar aan de UvA.

Dit slotseizoen heeft de bekende vaste opzet:

De PvdL bijeenkomsten zijn in het mooie Protestants Kerkje (Markt)*, beginnen om 16.00 uur en duren tot uiterlijk 17.00 uur. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage (richtbedrag minimaal 5 Euro) voor de onkosten en een goed doel, dat de lekenpreker kiest, is zeer welkom. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte De Klepel (naast het kerkje) gelegenheid voor napraten, onderling en met de lekenpreker. Dat alles onder het genot van een drankje.

Alle eerder gehouden preken kunt u nalezen op onze website <https://www.preekvandeleek-dekempen.nl> . Op deze website staat ook meer informatie over de PvdL-gasten en hun thema. Via deze website kunt u zich ook al aanmelden voor de drie komende (s)prekers! Aanmelden kan ook rechtstreeks: hansdas45@gmail.com. VOL=VOL

*Indien het aantal vooraanmeldingen voor Arnoud Boot de capaciteit van het Protestants Kerkje overschrijdt, kunnen we uitwijken naar de St. Willibrorduskerk Eersel

Hans Das

Namens het PvdL-team

06-83789772

Taizéviering Eersel



LICHT - STILTE - ZANG -MEDITATIE

**donderdag 11 oktober
Protestantse kerk, 19.30 uur.**

De eerste viering staat in het teken van het beheer van de schepping, overwegingen over onze omgang met natuur en milieu, iets wat actueler dan ooit is, met alle zichtbare tekenen van klimaatverandering wereldwijd.

Informatie: www.taizevieringen-eersel.nl



Zondag 7 oktober.

Collecte voor het Open House in Ramle, Israël. Enkele jaren geleden was dit ons ZWO-project. Het Open House is een ontmoetingsplaats waar mensen samen werken aan een vreedzaam Midden Oosten. Er is een crèche voor Arabische en joodse kinderen, een jaarlijks zomerkamp voor kinderen, cursussen en activiteiten voor vrouwen, uitwisselingsprogramma's voor jongeren, etc. Dit alles om de dialoog in stand te houden tussen joden, moslims en christenen, te leren van elkaar en elkaar te respecteren.

Zondag 14 oktober.

Collecte van Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat. Het is wereldvoedseldag en KiA geeft steun aan de bevolking van Nepal. De grond in de berg achtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpu-meer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boot-tochten en het creëren van picknick- en overnachtings-mogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldag-collecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

Zondag 21 oktober.

Collecte voor Edukans, en wel voor het leukste onderdeel: Actie Schoenmaatjes! Edukans ondersteunt onderwijs-projecten in ontwikkelingslanden, maar onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren onze kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! In Bergeijk gaan een aantal kinderen schoenendozen versieren en collecteren tijdens de

dienst. De opbrengst van de collecte (ook de collecte in Eersel) mogen zij gebruiken om speelgoed te kopen om de dozen te vullen. (Zie voor meer informatie elders in dit blad).

Zondag 28 oktober:

Collecte voor Mutoto. Drie keer per jaar collecteren de zes Kempengemeentes voor hetzelfde doel en mag één van de zes gemeentes het collectedoel kiezen. Deze zondag is Bladel aan de beurt en zij hebben gekozen voor Mutoto.

In 2000 is Rien van der Vleuten, orthopedisch schoenmaker en eigenaar van een Podopraktijk in Hapert (en thans ook voorzitter van Stichting Mutoto.nl) gestart met een particulier initiatief genaamd Schoenmakerij voor Congo. Een vakopleiding schoenmaken op te zetten op een project voor dakloze en kansarme kinderen in Congo Afrika.

De opleiding is onderdeel van Cité des Jeunes, en daar richt men zich op dakloze en kansarme kinderen. Zij krijgen er basis onderwijs en kunnen vervolgens een vak leren; timmerman, metselaar, metaalbewerker, landbouw en veeteelt en sinds 2000 dus ook schoenmaken.

In 2008 bleek de schoenmakersopleiding succesvol te zijn en op eigen benen te kunnen staan. In 2008 is het particulier initiatief omgezet in een stichting: Stichting Mutoto.nl. (het woord 'Mtoto' betekent in het Swahili 'Kind') Stichting Mutoto.nl zet zich in voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen, speciaal jongeren in de Democratische Republiek Congo.

Yolan de Vries

Geloof en Wetenschap:

blik op oneindig, verstand op nul?

Spreker : Prof. dr. C. W.J. Beenakker
Plaats : Protestantse Kerk,
Markt 38, Eersel
Datum : woensdag 24 oktober 2018
Aanvang: 20:00 uur
Coördinator: Matthijs de Vries

De Protestantse Kerken

in de Kempen

nodigen u uit



Volgens een enquête onder Nederlandse hoogleraren noemt 44% zich atheïst. Dat percentage is drie keer zo hoog als voor de gemiddelde Nederlander. Deze uitslag haalde de kranten en de conclusie was snel getrokken: Het beoefenen van de wetenschap leidt tot ongeloof. Vooral biologie en natuurkunde schijnen als vanzelf tot atheïsme te leiden.

Niet iedereen is het met deze conclusie eens en als je wat beter zoekt, kun je ze wel degelijk vinden, de gelovige bioloog of de gelovige fysicus. Eén van hen zal vanavond iets vertellen over zijn persoonlijke zoektocht naar het oneindige, als wetenschapper en als christen.

Carlo Beenakker (1960) is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de universiteit Leiden, waar hij de werking van de quantum-computer onderzoekt. Hij leerde het vak als wetenschappelijk medewerker op het Philips Nat. Lab. Beenakker is lid van de RK Immanuel-gemeenschap.

Evensong in de Cathrien!

Wanneer : 21 oktober
Tijd : 17.00 uur
Waar : Eindhovense Stadskerk
Sint Cathrien

Wat : Capella Vesperale o.l.v.
dirigent Fred Vonk,
Gerard Habraken, orgel

**STICHTING
OECUMENISCHE
KOORVESPERS
EINDHOVEN**

p/a
Lenningenhof 18
5625 NT Eindhoven
Tel 040-2480502



Op zondag 21 oktober vindt weer een sfeervolle Evensong plaats in de Catharinakerk, deze keer met veel composities van dirigent Fred Vonk.

De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit het Anglicaanse Leesrooster: Jozua 14: 6-14 en Matteus 12: 1-21. De rode draad in de lezingen is recht doen en recht worden gedaan. Recht kan je jezelf niet toe-eigenen door stemverheffing of geruzie. Recht doe je als je de kwetsbaren in de samenleving beschermt en mensen in uitzichtloze situaties hoop biedt. Wie op deze manier in de wereld staat, helpt actief mee om het recht te laten zegevieren.

De gezongen Psalmen van deze zondag zijn Psalm 133, 134, 137 1:6 en 141 op chants van verschillende componisten.

De muzikale invulling van de Evensong is verder als volgt. Het Magnificat en Nunc Dimittis in G zijn van Andrews. Het processielied is "O Worship the Lord" met een descant van Fred Vonk. Het zondagslied is "Zingt voor de Heer" en het slotlied is "Angel voices" met een descant van Fred Vonk. Daarnaast wordt het anthem "O Christ, who art the light and day" van Fred Vonk gezongen. De vaste gezongen gebeden zijn ook van Fred Vonk.

De Evensong wordt geopend en afgesloten met toepasselijk orgelspel.

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong onder leiding van Fred Vonk. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken. De voorganger is op dit moment nog niet bekend.

Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar onze website www.capellavesperale.nl.

Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op dezelfde website.

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN



'Prentenbijbel' van Marijke ten Cate viert jubileum

De 'Prentenbijbel' met tekeningen van Marijke ten Cate bestaat 10 jaar. Dankzij de vriendelijke, kleurrijke illustraties – vaak met een knipoog – is dit de meest verkochte kinderbijbel van ons land.

Ook in het buitenland verschenen vele edities van deze moderne klassieker van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 'Ik had nooit durven dromen dat kinderen de Prentenbijbel zo mooi zouden vinden', zegt Marijke ten Cate. Ook het NBG is blij met het grote bereik van deze uitgave. 'Dankzij deze kinderbijbel hebben wereldwijd tienduizenden kinderen kennisgemaakt met de bijbelverhalen. Wij hopen dat de Prentenbijbel ouders én kinderen nog lang blijft inspireren', aldus uitgever Stefan van Dijk.

10-jarig jubileum

Van de Prentenbijbel zijn sinds de verschijning 40.000 exemplaren verkocht. Op de gedetailleerde tekeningen is veel te ontdekken. Beeld en verhaal vormen voor kinderen van circa 3 tot 7 jaar een goede kennismaking met de Bijbel. De Prentenbijbel verscheen in twaalf verschillende talen in tien landen. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum publiceert het NBG een gesigioneerde jubileumeditie met kwartet.

Marijke ten Cate

Marijke ten Cate wilde al jong illustratrice worden en deed daarom de Kunstacademie. Ze debuteerde in 1997 met het prentenboek Klein Konijn is ziek. In 2004 ontving ze de Vlag en Wimpel-prijs. Samen met schrijfster Corien Oranje maakte ze een boek over hardlopen, dat afgelopen voorjaar verscheen.

Grete Polak



brengt de Bijbel dichtbij

Van welke kerk ben je?

Die vraag krijg ik nog wel eens te horen.
Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren.
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
Met hervormd kun je alle kanten op gaan.
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven,
Dat is een vrij zinnige manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is gereformeerd.
Dus hoor ik ook tot de gereformeerde kerk
En doe gereformeerd gemeentewerk.
En de kerk is oud. Dat is zondermeer
Dus ben ik eigenlijk ook oud - gereformeerd.

Ik ben christelijk, zo is me geleerd
Dus ben ik ook christelijk gereformeerd
Ik kan ook zeggen, dat kan ermee door,
Dat ik tot een christengemeente behoor.
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop.
Dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
past doopsgezind me ook wel goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks het pinksterfeest voor,
dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor.
En omdat het steeds om het evangelie gaat
Kan de Evangelische gemeente ook geen kwaad.

Ik vaar op bijbels apostolisch gezag.
Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.
Tenslotte is het gewoon een publiek:
De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek.

Nu weet je bij welke gemeente ik hoor.
Of komt mijn antwoord je verwarrend voor?
Je hebt gelijk. Die namen! Wat een gedoe!
Daarom wens ik je van harte toe
Dat op de vraag: waar hoor je bij?
Je antwoord is: Bij Christus hoor ik!
Een Christus hoort bij God.

n.a.v. 1 Kor. 3: 4 en 21 - 23

*De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten in verband met plaatsruimte.
Productie van deze Verbinding: Bram Voortman*

Predikant van de Gemeente

Ds. M.G. de Vries

Tel.: 0497-571505

Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel

www.pkn-eersel.nl

e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

Nummers om te onthouden

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel IBAN: NL70 RABO 01135 09 650

RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942

Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL48 RABO 01135 06 554

RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009